

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 8. woensdag 28 april 2021.

Overdenking - God roept Jakob naar Bethel.

Daarna zei God tegen Jakob: Sta op, ga naar Bethel en ga daar wonen en maak daar een altaar voor de God Die aan u verschenen is, toen u vluchtte voor uw broer Ezau. Toen zei Jakob tegen zijn huisgezin en tegen allen die bij hem waren: Doe de vreemde goden die in uw midden zijn, van u weg. Reinig u en verwissel uw kleren. Laten wij opstaan en naar Bethel gaan. Ik zal daar een altaar maken voor de God Die mij antwoordde op de dag toen ik in nood was, en Die met mij geweest is op de weg die ik gegaan ben. Toen gaven zij Jakob al de vreemde goden die ze bij zich hadden, en de ringen die ze in de oren droegen. En Jakob verborg ze onder de eik die bij Sichem staat. Daarop braken zij op. Gods verschrikking lag over de steden die hen omringden, zodat zij de zonen van Jakob niet achtervolgden.

Zo kwam Jakob in Luz, dat in het land Kanaän ligt – het tegenwoordige Bethel – hij en al het volk dat bij hem was. Hij bouwde daar een altaar en noemde die plaats El-Bethel, want God had Zich daar aan hem geopenbaard, toen hij voor zijn broer vluchtte. Toen stierf Debora, de voedster van Rebekka, en zij werd begraven ten zuiden van Bethel, onder die eik, die hij de naam Eik van geweest gaf.

En God verscheen opnieuw aan Jakob, nadat hij uit Paddan-Aram gekomen was, en Hij zegende hem. God zei toen tegen hem: Uw naam is Jakob, maar uw naam zal voortaan niet meer Jakob luiden, maar Israël zal uw naam zijn; en Hij gaf hem de naam Israël. Verder zei God tegen hem: Ik ben God, de Almachtige. Wees vruchtbaar en word talrijk. Een volk, ja, een menigte van volken zal uit u ontstaan; koningen zullen uit uw lichaam voortkomen. Dit land, dat Ik Abraham en Izak gegeven heb, dat zal Ik aan u geven; en aan uw nageslacht na u zal Ik dit land geven. Toen voer God op, bij hem vandaan, van de plaats waar Hij met hem gesproken had. Jakob richtte op de plaats waar God met hem gesproken had een gedenkteken op, een stenen gedenkteken. Hij goot er een plengoffer over uit en goot er olie over. En Jakob gaf de plaats waar God met hem gesproken had, de naam Bethel. Lezen. Genesis 35:1-15.

Toelichting.

Na wat er is gebeurd in Sichem ziet Jakob het even niet meer zitten en vreest voor vergelding door de bewoners van dat land en weer moet hij vluchten. In plaats dat Jakob bij God te rade gaat, komt God naar hem toe en zegt: Jakob, Sta op, en doe wat ik je had bevolen, Ga wonen in Bethel, maak daar een altaar voor de God Die aan u verschenen is toen je vluchtte voor je broer. In plaats dat Jakob onder de indruk is van de woorden van God lijkt het erop dat hij bij die gedachte een benauwd gevoel krijgt. Hij zegt dan ook niet tegen zijn gezin dat hij in Bethel voor God moet verschijnen, maar zegt: Doe de vreemde goden weg, reinig u en verwissel uw kleren. Laten wij opstaan en naar Bethel gaan, alsof dit zijn eigen beslissing is. De oorzaak van deze twijfeling ligt in het feit dat Jakob vreemde goden dient en zo niet voor God kan verschijnen. Deze afgoden moet hij eerst afleggen en afzweren. Door zijn kleren te verwisselen toont hij dat hij zich overgeeft aan God om voor Hem te verschijnen. Op het moment dat God hem roept beseft hij dat hij in zonde leeft.

Op dat moment verzameld Jakob alle afgoden en amuletten die ze bij zich hebben maar het lijkt erop dat hij niet weet wat hij daarmee aan moet. Je zou denken dat hij de sporen van afgoderij wel voorgoed voor hemzelf en voor anderen zou uitwissen maar dat doet hij niet. Alsof hij nog geen afstand van de afgoden kan nemen verbergt hij ze onder een heilige Eik bij Sichem. Zo blijven de afgoden achter in het land Kanaän

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 8. woensdag 28 april 2021.

wat ze later van God in bezit krijgen. Deze afgoden hebben de Israëlieten, toen ze in het land woonden, opnieuw gediend. Toch is God genadig voor Jakob en zorgt ervoor dat Zijn schrik, het ontzag voor de God van Jakob, op de steden die hen omringden rust en de bevolking bang wordt voor Israël. Zo kwam Jakob uiteindelijk, in het huis van God, El-Bethel aan. De weg die Jakob tot hier toe is gegaan was een vluchtweg die hij ging met angst en strijd. De weg die Jakob nu gaat is een weg van loslaten, afscheid nemen en begraven.

Toen hij in Bethel was stierf Debora, de voedster van Rebekka. Rebekka had tegen Jakob gezegd: als de woede van je broer bedaard is zal ik een bode zenden, misschien was zij die bode. In Bethel verscheen God opnieuw aan Jakob en bevestigt voorgoed aan hem zijn nieuwe naam Israël. Daar maakt God zich nogmaals nadrukkelijk aan hem bekend als God tegen hem zegt: IK BEN GOD DE ALMACHTIGE. Daarop krijgt hij voor de derde keer te horen dat hij vruchtbaar zal worden, een menigte van volken zal worden, koningen uit hem voort zullen komen en dit land Kanaän aan zijn nageslacht gegeven zal worden. God sprak daar met Jakob en daarna voer God op, Hij ging weer terug naar Zijn plaats.

Toepassing.

Het kan zijn dat jij je, net als Jakob, na een nare ervaring ook even niet meer ziet zitten. En als je terugkijkt moet constateren dat je veel hebt verzameld in je leven maar dat niet alles vreugde en voorspoed heeft gebracht. In deze hectische tijd waarin weinig meer zeker is, kan je het gevoel hebben dat bijna alles uit je handen dreigt te vallen, de omstandigheden van het leven je boven het hoofd groeien of je de regie over je leven dreigt te verliezen en net als Jakob hierin dreigt vast te lopen. Zo'n situatie kan je verlammen waardoor je leven een moment wordt stilgezet. Dat kan een moment zijn van bewustwording door je af te vragen waar je mee bezig bent en wie of wat je dient. Dat kan een moment zijn dat je de stem van God hoort die tegen je zegt: Kom naar huis mijn kind!

Misschien durf je niet naar God te gaan omdat je denkt al te ver van Zijn weg te zijn afgedwaald. Of misschien draag jij afgoden met je mee waarop je vertrouwd, aan vast zit en daarom niet tot Hem durft te naderen. Doe dan net als Jakob, doe dan de afgoden uit je leven weg en verootmoedig je voor God en belijd Hem je zonde. Sta dan op en ga naar huis. Wanneer God aan je hart klopt kom dan in actie en geloof dat God niet kan aanzien dat Zijn kinderen zo in de benauwdheid verkeren. Als jij niet tot actie komt, dan komt God in actie. Dan roept hij jou en mij bij zich en zegt: Ga toch naar Bethel, daar waar Ik je al eerder heb ontmoet! Ook al durf jij je afgoden nog niet te vernietigen door ze te verbranden, ook dan wacht God op je tot je tot Hem komt. Daar zal God jou Zijn beloften bij je in herinnering brengen waardoor je niet meer bang hoeft te zijn, hoeft te strijden en te vluchten. Schuil in alle omstandigheden bij Hem, Hij wijst niemand af, Hij weet dat jij en ik het niet alleen kunnen redden. Daarom heeft Hij Jezus ook naar jou toe gestuurd om jou weer op de weg te leiden naar het leven. Dat wil niet zeggen dat er geen beren meer op je weg zullen verschijnen maar die hoef je dan niet meer alleen te overwinnen want hij gaat met je mee. Dan zal de verschrikking van jouw God op allen zijn die je benauwen. Ga met God en Hij zal met je zijn.

- *Moet jij ook nog afgoden weg doen die een barrière vormen om naar God te gaan?*

Shalom, Wim.

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 8. woensdag 28 april 2021.

Al mijn zonden al mijn zorgen.

*Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

*Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag
't Is een stroom van uw genade,
waar'k U steeds ontmoeten mag.

*Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: "ontmoet mij hier"

*Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Christian verwoerd. Kom naar huis.

*Hoe lang moet dit nog doorgaan?
Al jaren in onzekerheid verstrikt
Verslagen in je denken,
wordt je afgehouden van het licht
Het idee dat jij niet komen mag
dat maakt jouw ziel verward
maar hoor nou toch de roep van Gods vaderhart
Kom naar huis
Mijn kind
Oh, kom naar huis
de tijd die dringt
nog nooit is iemand ter vergeefs naar Jezus toe
gegaan
Dus geloof en keer je om naar Hem
en neem Hem als je redder aan
Je blijft er maar op wachten
en ondertussen leef je zonder Hem
Je wilt teveel ervaren
Je hoopt op een bijzonder harde stem
Maar weet je niet dat God allang
gesproken heeft met ons

*Zijn woord belooft je vrede als je tot Hem komt
Dus, kom naar huis Mijn kind
Oh, kom naar huis
de tijd die dringt nog nooit is iemand ter vergeefs
naar Jezus toe gegaan
Dus geloof en keer je om naar Hem en neem Hem
als je redder aan
Want allen die Hem aangenomen hebben
heeft Hij de macht gegeven kinderen van God te
zijn
Ja allen die Hem aangenomen hebben
heeft Hij de macht gegeven kinderen van God te
zijn
Dus, kom naar huis Mijn kind
Oh, kom naar huis de tijd die dringt
nog nooit is iemand ter vergeefs naar Jezus toe
gegaan
Dus geloof en keer je om naar Hem
wordt geredt in Jezus naam
Wordt geredt in Jezus naam
