

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Nummer 4. woensdag 31 maart 2021

Overdenking - Geboorte van Jozef.

Nu had Laban twee dochters: de naam van de oudste was Lea, en de naam van de jongste was Rachel. Lea had fletse ogen, maar Rachel was mooi van gestalte en knap om te zien. Jakob had Rachel lief. Daarom zei hij: Ik zal zeven jaar voor u werken om Rachel, uw jongste dochter. Toen zei Laban: Het is beter dat ik haar aan jou geef dan dat ik haar aan een andere man geef. Blijf bij me. Zo werkte Jakob zeven jaar om Rachel, en de jaren waren in zijn ogen als dagen, omdat hij haar liefhad. Toen zei Jakob tegen Laban: Geef mij mijn vrouw, want mijn dagen zijn om, zodat ik bij haar kan komen. En het gebeurde 's avonds dat hij zijn dochter Lea nam en haar bij hem bracht; en Jakob kwam bij haar. En het gebeurde 's morgens – zie, het was Lea! Daarom zei hij tegen Laban: Wat hebt u me nu aangedaan? Heb ik niet voor u gewerkt om Rachel? Waarom hebt u me dan bedrogen? Laban antwoordde: Zo doet men niet bij ons, dat men de jongste vóór de eerstgeborene ten huwelijk geeft. Genesis 29:16–30.

Toen de HEERE zag dat Lea minder geliefd was, opende Hij haar baarmoeder; Rachel daarentegen was onvruchtbaar. Lea baarde wel omdat de HEERE haar verdrukking gezien had. Toen Rachel merkte dat zij Jakob geen kinderen baarde, werd Rachel jaloers op haar zuster en zei tegen Jakob: Geef mij kinderen, en zo niet, dan sterf ik. Toen ontstak Jakob in woede tegen Rachel en hij zei: Neem ik soms de plaats in van God, Die jou de vrucht van de schoot onthouden heeft? Genesis 30:1–3

In de dagen van de tarweoogst ging Ruben eropuit en hij vond liefdesappels in het veld, die hij bij zijn moeder Lea bracht. Toen zei Rachel tegen Lea: Geef mij toch wat van de liefdesappels van jouw zoon. En zij zei tegen haar: Is het niet genoeg dat je me mijn man afgenomen hebt? Moet je ook nog de liefdesappels van mijn zoon nemen? Toen zei Rachel: Daarvoor mag hij vannacht met jou slapen in ruil voor de liefdesappels van je zoon. Toen Jakob 's avonds van het veld kwam, ging Lea hem tegemoet en zei: Je moet bij mij komen, want ik heb je eerlijk gehuurd voor de liefdesappels van mijn zoon. Daarom sliep hij die nacht met haar. Genesis 30:14-17.

Na verloop van tijd dacht God ook aan Rachel en God verhoorde haar. Hij opende haar baarmoeder en zij werd zwanger en baarde een zoon. Toen zei ze: God heeft mijn schande weggenomen! Zij gaf hem de naam Jozef en zei: Moge de HEERE mij nog een zoon geven! Genesis 30:22-24.

Toelichting.

Het volk Israël heeft twee gezichten en wordt voorgesteld als twee vrouwen; Rachel die fonkelende ogen had, mooi van gestalte en knap was om te zien. Van Lea wordt alleen gezegd dat zij tedere ogen had. Echter, Rachel was onvruchtbaar en baarde de HEERE geen kinderen. Lea werd wel vruchtbaar maar baarde kinderen van de wereld totdat zij op een zeker moment de Liefde van de HEERE kocht (liefdesappelen) en haar recht op kinderen (Jezus) voor de HEERE opeiste omdat Hij dat had beloofd. Toen dacht de HEERE aan haar zij kreeg een zoon die ze Juda noemde wat betekent: Hem wil ik loven. Uit hem is de beloofde Messias geboren.

De HEERE hield het meeste van het Israël dat op Rachel leek, zo Zou Zijn Bruid moeten zijn. Op die Bruid was de HEERE verliefd geworden en het volk Israël voor zich als Zijn Bruid verkozen. Maar om die bruid te

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Nummer 4. woensdag 31 maart 2021

verkrijgen moest de HEERE (toen Jezus nog in de hemel, bij Zijn Vader was) wel eerst zeven jaar voor haar dienen, (gereed maken als Zijn bruid). Toen deze tijd van dienen voorbij was vroeg Hij om Zijn Bruid. Toen Hij haar zag (toen Jezus naar de wereld kwam) bleek dat ze niet voldeed aan dat waarvoor Hij had gewerkt. Om haar alsnog voor zich te winnen moest Hij nog eens zeven jaar voor haar dienen. (Dat is de tijd dat Jezus op aarde was). Tussen deze twee vrouwen was jaloezie over wie het laatste kind, de beloofde Messias zou baren. Hier wordt ons een geestelijke strijd getekend tussen de kinderen van God en die van de wereld, de strijd die wordt gevoerd tot op de dag van vandaag. Israël wilde geen kinderen verwekken voor God en baarde bastaard kinderen.

Maar Rachel, de Bruid waarvoor de HEERE had gediend en die onvruchtbaar was, eiste ook kinderen, maar het Israël van Rachel diende afgoden. Ondanks dat het Israël van Rachel onvruchtbaar was, laat de HEERE na verloop van tijd uit haar, het deel van Israël waar de HEERE het meest van hield, de Zoon van de belofte geboren worden en noemde hem, Hij Die zal toevoegen. Door Hem heeft de HEERE de zonde van Israël weggenomen. Wie Jezus als Heiland aanvaard wordt door Hem toegevoegd aan de schare die niemand tellen kan en die mag wonen in het paradijs.

Tussen de vrouwen van Jacob werd er gestreden om; wie de jongste zoon, Jezus ter wereld zou brengen. Ongeveer twee jaar voordat Jacob vlucht voor Laban wordt Jozef geboren. Daarbij komt de geschiedenis van Maria en Jozef in beeld. Jakob met heel zijn familie moet vluchten voor Laban. Toen Jezus werd geboren moesten Jozef en Maria met hun Kind voor Herodes vluchten naar Egypte omdat hij hen naar het leven stond. (lees dit gedeelte nog eens en ontdek het verband tussen Laban en Jakob - Rachel en Jozef - Israël en Jezus. De strijd om het Kind, de Messias is een geestelijke strijd!

Toepassing.

Onvruchtbaarheid komen we vaak tegen in de Bijbel. Vruchtbaarheid kan niet worden opgeëist maar het is God die leven geeft. Tot op vandaag is er in de wereld strijd gaande om kinderen van de duisternis tegenover kinderen van het licht. Mensen die Jezus niet willen erkennen als hun Heiland zijn onvruchtbaar voor Gods koninkrijk en baren kinderen voor de wereld. Van geboorte zijn Gods kinderen ook onvruchtbaar. Maar wie het van God verwacht die maakt Hij vruchtbaar in Zijn Koninkrijk. Net als voor Rachel is het ook voor ons niet gemakkelijk om te wachten totdat God onze wensen vervult, dat kunnen allerlei wensen zijn. dat kan een langdurige innerlijke geestelijke strijd in je veroorzaken en aanzetten. Ga daarmee naar God en ga op weg in geloof. Dan ga je niet meer alleen, maar komen engelen van God je tegemoet. Dan maakt God je vruchtbaar voor het werk in Zijn Koninkrijk. Wordt zwanger van het Woord van God waardoor je vruchten voortbrengt in overeenstemming met je bekering, en verkondig het Woord.

Als het leven tegenzit of als je verlangt naar erkenning waar richt jij je dan op?

Waar verlang jij naar waarin God zal voorzien?

Shalom, Wim.

Lied.

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Nummer 4. woensdag 31 maart 2021

k Zal dan gedurig bij U zijn, ps. 73

*'k Zal dan gedurig bij U zijn,
In al mijn noden, angst en pijn;
U al mijn liefde waardig schatten,
Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.
Gij zult mij leiden door Uw raad,
O God, mijn heil, mijn Toeverlaat,
En mij, hiertoe door U bereid,
Opnemen in Uw heerlijkheid.

*Wien heb ik nevens U omhoog?
Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog,
Op aarde nevens U toch lusten?
Niets is er, waar ik in kan rusten.
Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart
Of bangen nood, mijn vlees en hart,
Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed
Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

*Wie, ver van U, de weelde zoekt,
Vergaat eerlang en wordt vervloekt;
Gij roeit hen uit, die afhoereren
En U den trotsen nek toekeren;
Maar 't is mij goed, mijn zaligst lot,
Nabij te wezen bij mijn God;
'k Vertrouw op Hem geheel en al,
Den HEER, Wiens werk ik roemen zal.
