

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 13. woensdag 2 juni 2021

## **Overdenking - Jozef naar zijn broers gezonden.**

*Eens gingen zijn broers weg om het kleinvee van hun vader te hoeden bij Sichem. Toen zei Israël tegen Jozef: Weiden je broers het vee niet bij Sichem? Ga, ik stuur je naar hen toe. Hij zei tegen hem: Zie, hier ben ik. En hij zei tegen hem: Ga toch en zie de welstand van je broers en de welstand van de kudde en breng verslag aan mij uit.*

*Zo stuurde hij hem het dal van Hebron uit, en hij kwam naar Sichem. Een man trof hem aan, want zie, hij was aan het ronddwalen op het veld, en de man vroeg hem: Wat zoekt u? Hij zei: Ik ben op zoek naar mijn broers; vertel mij toch waar zij aan het weiden zijn. Toen zei die man: Zij zijn vanhier opgebroken, want ik hoorde hen zeggen: Laten we naar Dothan gaan. Jozef ging zijn broers achterna en trof hen aan bij Dothan. Lezen, Genesis 37:12-17.*

## **Toelichting**

*Jakob was gaan wonen in Hebron waar ook Izak, zijn vader woont. De zonen van Jakob waren naar Sichem gegaan om daar het kleinvee van hun vader te weiden. Sichem was de stad waarvan ze gevlucht waren toen zijn zonen alle mannen van die stad hadden gedood. Jakob was bezorgd over hen en wilde weten hoe het met hen ging. Daarom riep hij Jozef en sprak tegenover hem zijn bezorgdheid uit door te zeggen: Weiden je broers het vee niet bij Sichem? Op zijn roepen komt Jozef bij zijn vader en zegt: Hier ben ik, zeg maar wat ik voor je moet doen! Uit wat Jakob dan zegt klinkt de liefde van de vader voor zijn zonen en voor de kudde die ze weidden en zegt: Ga toch naar je broers en kijk voor mij hoe het met hen gaat en ook hoe het met de kudde gaat die zij weiden, kom dan terug en vertel het mij.*

*Jozef ging op weg, maar toen hij aankwam op de plaats waar hij verwachtte dat ze zouden zijn, trof hij hen en de kudde daar niet aan. Jozef had toen ook terug kunnen keren naar zijn vader door te zeggen: Ik ben naar hen toegegaan en ik heb het hele gebied daar doorzocht, ik heb ze niet kunnen vinden. Dat deed hij niet maar Hij ging daar naar hen op zoek en liep daar al dwalende rond en kon hen nergens vinden. Toen trof een vreemdeling, een buitenstaander hem daar al zoekend en ronddwalende aan en die vroeg hem: Wat zoekt u. Jozef zei: Ik zoek mijn broers, weet jij misschien waar ze zijn. De vreemdeling zei: Ze zijn hier wel geweest maar zij zijn weer weggegaan. Ik heb ze horen zeggen: Laten we naar Dothan gaan.*

*God had de leiders van Israël opdracht gegeven om Zijn volk Israël dat God hen had toevertrouwd, te weiden. God was bezorgt over hun welstand en wilde weten hoe het met de leiders van Israël ging en met Zijn volk dat ze moeten onderwijzen. Toen riep God Zijn Zoon Jezus en stuurde Hem naar de aarde om te vragen naar hun welstand en de welstand van de Zijn volk, om daarna terug te keren naar Zijn Vader en verslag te doen. Gehoorzaam ging Jezus bij de Vader vandaan om de opdracht uit te voeren. Toen Jezus vanuit de hemel naar Zijn volk ging verwachtte Hij dat de leiders van Zijn volk bezig zouden zijn met de dingen van Zijn Vader, maar ze waren ergens anders mee bezig. Toen is Hij niet teruggegaan naar de Vader maar is al dwalende naar hen op zoek gegaan om hen in de wet van God te onderwijzen. Ruim drie jaar heeft Hij op de aarde rondgewandeld op zoek naar het hart van de leiders van zijn volk, maar vond bij hen geen geloof. Hij had verwacht dat Hij hen daar zou vinden bezig met de dingen van God maar*

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 13. woensdag 2 juni 2021

*vreemdelingen troffen Hem daar aan vroegen wat Hij daar kwam doen. Toen vroeg Jezus waar de leiders van Zijn volk gebleven waren die de dingen van Zijn Vader aan Zijn volk moeten onderwijzen. Zij gaven hem ten antwoord: Zij zijn hier wel geweest maar hebben hen horen zeggen dat ze het volk willen gaan voeden met ander voedsel.*

*Toen God Jezus naar de wereld zond om zijn reddingswerk voor de wereld te vervullen trof Hij zijn volk niet aan op de plaats waar Hij hen zou verwachten. De leiders van Zijn volk Israël hadden de opdracht om Zijn volk te weiden. Ze zouden bezig moeten zijn met de voorbereiding van het Koninkrijk van God, maar ze weidden zichzelf. Zij hadden wel de wet van God en kenden Gods geboden maar hadden daar een eigenzinnige godsdienst van gemaakt. In plaats van Zijn volk Gods genade te verkondigen, legden zij het volk zware lasten op die niet te dragen waren. Zo werd het volk een verkeert Godsbeeld voorgehouden waardoor het volk niet tot de Waarheid kwam.*

## **Toepassing.**

*Bovenstaande geschiedenis is ook tekenend voor de Gemeente van Christus in de wereld. Zijn Gemeente is al bijna 2000 jaar in de verwachting van de wederkomst van Christus. Zijn volgelingen hebben de opdracht gekregen om het evangelie van het Koninkrijk van God te verkondigen over heel de aarde. Toch zegt Jezus in zijn woord: Zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?*

*Net als de zonen van Jakob, hebben de kerkleiders vanaf het begin gehoor gegeven aan de oproep van Jezus en zijn op weg gegaan om Zijn Gemeente te weiden op het Woord van God. Maar door de geschiedenis heen tot nu toe zijn er veel kerkleiders die hun kudde zijn gaan weiden op woorden en verzinsels van mensen waarmee de waarheid van het woord van God geweld wordt aangedaan. Wat zal er gebeuren met hem die zoiets doet op het moment dat Jezus terugkomt, als Hij die leiders van de gemeente vindt die van de Waarheid van dat Woord van God zijn afgeweken en hun gemeente voeden op andere grond met een ander evangelie dan het Woord van God? Misschien heeft het evangelie daar wel geklonken maar zijn zij afgeweken van de waarheid en of is die waarheid vermengt met dat wat de wereld heeft te bieden. Het kan ook zijn dat in plaats van het evangelie van genade de boodschap van verdienste klinkt zoiets als: Wij doen goed en wij hebben lief daar is toch niets op aan te merken? Maar dat doet de wereld ook! Echter, Jezus vraagt van ons een gelovig hart.*

*De broers hadden Jozef niet verwacht op de plaats waar zij naar toe waren gegaan. Ook in onze tijd denken veel mensen dat het nog wel even zal duren voordat Jezus terugkomt. Voor wie zo denkt is het dan ook maar de vraag of Jezus bij Zijn wederkomst hen wel zal vinden op de plaats waar Hij hen verwacht of dat vreemdelingen Hem daar al zoekende aantreffen en aan hem vragen: Wat zoekt u? En Jezus antwoord: Ik zoek... , vertel mij waar die gebleven is. En die vreemdeling zal moeten zeggen: ze zijn van hier opgebroken en heb ze horen zeggen: Laten we niet bij God maar laten we ergens anders ons voedsel gaan halen.*

*Voor een Christen geldt: Maar uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.*

- *Bevind jij je op de plaats waar Christus jou verwacht als Hij weerkomt?*

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 13. woensdag 2 juni 2021

*Shalom, Wim.*

## **Aan uw voeten Heer**

Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats  
Daarom kniel ik neer bij U  
Om bij U te zijn is de grootste eer,  
Daarom buig ik mij voor U.

Ja ik verkies nu om bij U te zijn,  
En om naar U te luisteren.  
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,  
Kom ik nu tot U, o Heer.

Aan uw voeten Heer.

Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn,  
Hier in een plaats van aanbidding,  
In Geest en waarheid samen één te zijn,  
In aanbidding voor U.

Aan uw voeten Heer.

Zoals een vader die zijn kind omarmt,  
Ja zo omarmt U ook mij.  
U bent een Vader die vertroost en beschermt.