

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 19. woensdag 14 juli 2021.

Overdenking - Het onderpand.

Het gebeurde ongeveer drie maanden later dat men Juda vertelde: Tamar, uw schoondochter, heeft hoerij bedreven en zie, ze is ook zwanger door die hoerij. Toen zei Juda: Breng haar de stad uit en laat haar verbrand worden! Terwijl zij de stad uit gebracht werd, stuurde ze een bode naar haar schoonvader om te zeggen: Van de man van wie deze voorwerpen zijn, ben ik zwanger. Ze zei: Kijk toch eens van wie deze zegelring, deze snoeren en deze staf zijn. En Juda herkende ze en zei: Zij staat in haar recht, meer dan ik, omdat ik haar niet aan mijn zoon Sela gegeven heb. En hij had voortaan geen gemeenschap meer met haar.

En het gebeurde tegen de tijd dat zij baren zou, en zie! er bleek een tweeling in haar schoot te zijn. En terwijl zij baarde, gebeurde het dat de ene zijn hand naar buiten stak. De vroedvrouw pakte die, bond een scharlakenrode draad om zijn hand en zei: Deze komt er het eerst uit. Maar het gebeurde, toen hij zijn hand weer naar binnen trok, dat, zie, zijn broer tevoorschijn kwam. Daarop zei ze: Wat een bres heb jij voor jezelf geslagen! En men gaf hem de naam Perez. Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, die de scharlakenrode draad om zijn hand had, en men gaf hem de naam Zera. Lezen, Genesis 38: 24-30.

Toelichting.

God heeft Zijn volk Israël geplaatst in het land Kanaän om dat land voor Hem van alle ongerechtigheid te reinigen door de zeven volken daaruit te verdrijven. Daarna zal God daar Koning over hen zijn. Maar eenmaal in het beloofde land heeft Israël de volken die daar woonden niet voor haar uit verdreven en deed Israël nog ergere dingen dan de volken die zij voor God moest verdrijven. Met andere woorden, Israël heeft wel de belofte van de Messias ontvangen, maar komt zelf haar verplichtingen niet na. Haar werken zijn niet in overeenstemming met de wil van God. Daardoor kan Israël geen rechten meer laten gelden op die belofte dat de Messias aan Israël gegeven zal worden. Dat was de reden waarom God Zijn volk heeft verlaten met de bedoeling om die belofte te geven aan een ander volk dat God wel wil dienen. Maar het volk Israël heeft de belofte van de Messias bewaard dat Hij uit hen geboren zal worden. Ondanks de afval en hoerij van Israël heeft God zich laten verleiden waardoor Hij Zijn belofte, alsnog uit genade aan Israël heeft vervuld.

Toen bekend werd dat Tamar (Israël) zwanger was van een kind dat verwekt was uit hoerij, gaf Juda (God) bevel om Tamar te doden, Juda was bang dat wanneer hij zijn zoon zal geven, die ook zal worden gedood. Daarom werd Tamar weggestuurd naar haar vader (de wereld) waar ze vandaan kwam. Dat is een verwijzen naar de wegvoering van Israël onder de wereldvolken om daar huizen te bouwen en nageslacht te verwekken. Ondanks dat het volk Israël onder de volken gescheiden van God leefde, heeft het volk Israël de belofte bewaard dat de Messias aan haar gegeven zal worden. Toen bleek dat Juda zijn zoon niet aan Tamar zou geven heeft ze Hem langs de weg van hoerij daartoe verleid. Zo is ook Jezus door God Zelf verwekt, Jezus is uit God geboren. Toen de tijd was aangebroken dat het kind geboren zou worden toonde zij aan Juda het bewijs dat hij zelf schuldig was aan hoerij omdat hij zijn zoon niet aan haar had gegeven om nageslacht te verwekken, waardoor ze kinderloos zou sterven. Toen dacht Juda aan zijn belofte en erkende dat hij schuldig was, maar hij kwam daarna niet meer bij haar. Na de geboorte van de Messias kwam God niet meer bij Israël maar is het evangelie voor alle mensen.

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 19. woensdag 14 juli 2021.

Deze geboorte is ook een teken van de geestelijk strijd die wordt gevoerd tussen het nageslacht van God en satan. Dat wordt treffend weergegeven door de manier waarop deze geboorte verloopt. Door deze twee kinderen wordt gestreden om het eerstgeboorterecht. Tijdens het baren stak de ene zijn hand naar voren en dacht de vroedvrouw dat hij het eerst geboren zou worden. Daarom werd hem een scharlaken rode draad om de hand gebonden. Maar deze trok zijn hand terug en werd zijn broer het eerst geboren. Deze geboorte kan worden vergeleken met de komst van Jezus naar de wereld. Toen Jezus naar de wereld kwam is er strijd gevoerd tussen satan en de Zoon van God. Aanvankelijk dacht het kwaad dat hij de overwinning zou behalen en strekt zich uit om te overwinnen waarbij hem het teken van hoererij wordt gegeven, maar hij moet zijn poging tot overwinnen staken waarna Jezus de overwinning behaalt en daarbij recht heeft op de zegen van het eerstgeboorterecht. Jezus breekt als het ware persoonlijk door de gevechtlinie van satan heen en overwint. Zo geeft deze geboorte treffend weer welke strijd Jezus heeft moeten voeren om naar de wereld te komen om te overwinnen. De zoon die het eerst wordt geboren krijgt hier de naam Perez, wat bres betekent. Jezus heeft als het ware een bres geslagen in de aanvalslinie van het kwaad/ hoererij van Israël en heeft het kwaad overwonnen op het kruis van Golgotha. Daarmee heeft Hij de weg uit de wereld naar verlossing van zonde en schuld geopend. Perez is de voorvader van David waaruit Jezus is geboren. Na Hem kwam zijn broer tevoorschijn die de naam Zera kreeg, wat opgaan of schijn betekent. Hij dacht de overwinning al te hebben behaald maar moet zijn meerde erkennen in Christus die hij moet laten voorgaan.

Toepassing.

Deze geschiedenis kan niet één op één worden toegepast op ons eigen leven omdat het hier gaat over het reddingsplan van God voor de wereld en de verlossing door de Messias Die God aan het volk Israël heeft beloofd. En toch zit daar ook een toepassing in voor jou en mij. De redding door Jezus wordt ieder mens op de wereld aangeboden. In dat opzicht lijkt ieder mens op Tamar, ieder mens is ten opzichte van God een hoereerder, dat wil zeggen, een afgoden dienaar. Zonder Jezus zijn we allemaal weduwen, en zullen kinderloos sterven. Maar wie zich laat bevruchten met het woord van God door het geloof in Jezus aan te nemen zal worden geboren in een nieuw leven.

Zo wil God het geloof in de Zoon van God planten in ieder mens die aan Zijn stem gehoor geeft, met andere woorden zich laat bevruchten met het woord van God. Wie dat doet krijgt deel aan de genadegaven van God die begint bij bekering. Dat zijn de identiteit papieren die aan God moeten worden getoond om tot Zijn Koninkrijk toegelaten te worden. Elk mens die Jezus Christus aanvaart als Heer over zijn leven, dat wil zeggen, voor Hem belijdt zondig te zijn en schuldig te staan tegenover Hem, wordt vrijgesproken van schuld en ontvangt eeuwig leven. Die mens is geen weduwe meer maar mag delen in Zijn heerlijkheid. Voor elke misstap in een mensenleven, hoe klein of hoe groot ook, moet een keer worden betaald, elke schuld wordt een keer opgeëist. Wie met die schuld naar God gaat wordt daarvan vrijgesproken op grond van het verzoenend werk van Christus. Dat is redding door Jezus, dan wordt je kind van God.

- *Met welke aanval door het kwaad strijdt jij nog zonder Jezus daarin te betrekken, om die strijd te overwinnen?*

Shalom, Wim.

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 19. woensdag 14 juli 2021.

Opwekking 764 Zegenkroon.

*U zult altijd voor ons strijden;
U hebt steeds uw trouw getoond.
Deze waarheid is mijn blijdschap:
Heer, U draagt de zegekroon,
U, mijn helper en beschermer,
U, mijn redder en mijn vriend.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.

*Waar uw grootheid wordt bezongen,
wil ik knielen voor uw troon.
Waar U bent, verstilt de onrust,
want U draagt de zegekroon.
Vul dit huis nu met uw glorie,
vul ons hart met heilig vuur.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.

*Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon.
Halleluja! Prijs Hem, die de wereld overwon.

*U zult altijd voor ons pleiten;
U zocht door tot U ons vond.
En geen macht kan U bestrijden,
want U draagt de zegekroon.
U bent Jezus, de Messias,
die de wereld redding biedt.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.

*Elke muur wordt neergehaald,)
ieder bolwerk afgebroken.)
U draagt de zegekroon;) 4x
U overwon, U overwon!)

*Aan het kruis leek U verslagen,
maar U hebt de dood onttroond;
zelfs het graf kon U niet houden,
want U draagt de zegekroon.

*Elke muur wordt neergehaald,)
ieder bolwerk afgebroken.)
U draagt de zegekroon;) 6x
U overwon, U overwon!)
