

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 25. woensdag 25 augustus 2021.

Overdenking - De droom van het hoofd van de schenker.

Toen vertelde het hoofd van de schenkers aan Jozef zijn droom en zei tegen hem: Zie, in mijn droom stond er een wijnstok voor me, en aan de wijnstok zaten drie ranken. Hij was aan het uitlopen, zijn bloesem kwam tevoorschijn en zijn trossen brachten rijpe druiven voort. De beker van de farao was in mijn hand, en ik nam die druiven, perste ze uit in de beker van de farao en gaf de beker in de hand van de farao. Toen zei Jozef tegen hem: Dit is de uitleg ervan: de drie ranken staan voor drie dagen. Nog binnen drie dagen zal de farao u een hoge plaats geven, en u in uw ambt herstellen; u zult de beker van de farao in zijn hand geven overeenkomstig uw vroegere positie, toen u zijn schenker was.

Maar denk aan mij, wanneer het u goed zal gaan; bewijs mij toch goedertierenheid en vertel over mij aan de farao, en maak dat ik uit dit huis kom. Want ik ben met geweld ontvoerd uit het land van de Hebreëën; en ook hier heb ik niets gedaan waarvoor men mij in deze kerker zou moeten zetten.

Toen het hoofd van de bakkers zag dat hij een gunstige uitleg had gegeven, zei hij tegen Jozef: Ook ik had een droom, en zie, er waren drie manden met wit brood op mijn hoofd. In de bovenste mand zat allerlei voedsel voor de farao, het werk van een bakker, maar de vogels aten ervan uit de mand boven op mijn hoofd. Toen antwoordde Jozef en zei: Dit is de uitleg ervan: de drie manden betekenen drie dagen. Nog binnen drie dagen zal de farao u een hoge plaats geven: hij zal u aan een paal hangen, en de vogels zullen uw vlees van u afeten. Lezen, Genesis 40:9-19.

Toelichting.

De twee hovelingen die met Jozef in de kerker gevangen zaten waren gevangen genomen omdat ze gezondigd hadden tegen de koning en wachten op hun oordeel. Jozef, die de schenker en de bakker moest dienen, werd door de schenker in vertrouwen genomen en vertelde zijn droom aan Jozef. In zijn droom zag hij een wijnstok waaraan drie ranken zaten. Als in een Time Lapse zag hij dat de knoppen gingen uitlopen, de bloesem tevoorschijn kwam die trossen rijpe druiven voort brachten. Hij nam van die druiven perste ze uit en deed dat in de beker van de koning en reikte die de koning aan. Jozef zei tegen hem: Over drie dagen zal de koning jou in je ambt herstellen. Je zou ook kunnen zeggen, dan kun je weer je hoofd opheffen. Bijzonder is dat Jozef na de uitleg niet wacht op de reactie van de schenker op deze positieve uitslag en of hij daar geloof aan hecht. Maar Jozef hecht zelf wel geloof aan deze uitslag en ziet hierin een mogelijkheid om zijn positie onder de aandacht van de koning te brengen. Ogenblikkelijk na de uitleg zegt Jozef dan ook tegen de schenker: Denk aan mij, wanneer het goed met je gaat en je weer in je oude ambt bent hersteld en je de koning weer de beker met wijn mag aanreiken, en zorg er dan voor dat ook ik uit deze gevangenis zal worden bevrijd. Ik ben met geweld ontvoerd en heb niets gedaan waarvoor ik hier opgesloten zit.

Toen de bakker zag dat de schenker een gunstige uitslag had vertelde ook hij zijn droom aan Jozef. In zijn droom werd het gebak, dat hij voor de koning had gebakken en in manden op zijn hoofd droeg, aangepikt door de vogels. Hij ging nonchalant en ongeïnteresseerd om met het kostbare voedsel van en voor de koning waardoor het waardeloos werd voor de koning. Daarin toont hij zijn verachting voor de koning. Daarom focuste de bakker zich ook niet op zijn eigen droom, maar op de goede uitslag voor de schenker en hoopte

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 25. woensdag 25 augustus 2021.

dat de koning zijn verachting voor hem verborgen zou blijven. Echter, voor de koning kan niets verborgen blijven. Zijn uitslag was dan ook: Na drie dagen zal hij door de Farao worden veroordeeld en ook worden verhoogd, maar aan een paal. Dan zullen de vogels zijn vlees afeten.

Bij het lezen van dit gedeelte komt ook het kruis op Golgotha in het zicht. Daar staan drie kruizen waarop Jezus, met aan Zijn rechterhand en aan zijn linkerhand een misdadiger. Deze twee misdadigers hadden hun straf verdiend, terwijl Jezus onschuldig was veroordeeld. De één vroeg aan Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent. Deze misdadiger is te vergelijken met de schenker. Hij was schuldbewust en wist dat hij verlossing nodig had van iemand die zonder zonde was. Hij vroeg om genade en werd gered van de dood. Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn. Eigenlijk zegt Jezus daarmee ook, als je bij Mijn Vader in de hemel komt, denk dan ook aan mij en zeg tegen Hem dat Ik onschuldig veroordeeld ben. Dat kon Jezus zeggen omdat hij de beker van Gods toorn tot en met de laatste druppel had leeggedronken. Op dat moment ervaart Jezus de verlatenheid van God en riep uit voordat God hem verliet: Mijn God Mijn God waarom heb U mij verlaten. Toen Hij dat gezegd had zei Hij: Het is volbracht en: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest, toen gaf Hij de geest. De andere misdadiger die met Hem gekruisigd was wilde alleen maar worden verlost uit zijn benarde situatie op het kruis. Hij eiste dat Jezus hem vrij liet en lasterde Hem zelfs en zei: Als U de Christus bent, verlos dan Uzelf en ons. Deze misdadiger wist dat hij schuldig was en verlangde geen genade. Hij is te vergelijken de bakker die alleen hoopte op een goede uitslag. Beide wisten wie Jezus was. De één gaf zich aan hem over en zag Hem als zijn Heer. De ander dacht alleen maar aan zijn eigen ellende en verachtte Hem.

Toepassing.

Die twee gevangenen zijn de mensen van alle tijden die na hun sterven voor Jezus in de gevangenis van de dood moeten verschijnen. Dat de mensheid met hen wordt vergeleken is niet toevallig, samen zijn ze het teken van het avondmaal. Ieder mens wordt door Jezus bij zijn sterven met dit getuigenis van de Zoon van God geconfronteerd. De schenker heeft tijdens zijn leven God gediend en het evangelie van Jezus Christus, de wijn, dat hij van God heeft ontvangen, in de wereld uitgedragen. Hij wordt na drie dagen in zijn vroegere positie, in het dienen van God, hersteld. De bakker echter hoopt ook op een goede uitslag. Hij heeft de boodschap van het evangelie van Jezus Christus ook ontvangen maar was daarin niet geïnteresseerd en als waardeloos geacht. Hij heeft dat door de vogels, satan, van hem laten wegroven en wordt veroordeeld tot de dood. Alle mensen, niemand uitgezonderd hebben gezondigd en staan schuldig voor God. De ene mens erkend schuldig te staan voor God en de andere mens wijst naar de ander. Maar de mogelijkheid om een ander aan te wijzen als schuldige, is met Adam en Eva gestorven in het paradijs. God ziet zonde niet door de vingers. Alleen door geloof in Jezus wordt een mens vernieuwd door de Geest en vrijgekocht van zonde en schuld. En worden toegevoegd aan de grote schare die niemand tellen kan. Zij zullen met Jezus feestvieren en samen wijn drinken in het paradijs. Eens zal ieder mens bij het sterven voor Jezus moeten verschijnen en zal Hij vragen naar het toegangsbewijs. Dat is het bewijs van Zijn getuigenis. Lees ook Markus 14:22-25.

- Hoe heb jij je voorbereid op de oversteek naar het beloofde land?

Shalom, Wim.

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 25. woensdag 25 augustus 2021.

Jezus, leven van mijn leven,

*Jezus, leven van mijn leven,
Jezus, dood van mijne dood,
die voor mij U hebt gegeven,
in de bangste zielennoed,
opdat ik niet hoop'loos sterven,
maar uw heerlijkheid zou erven,
duizend, duizend maal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer!*

*Gij, o Jezus, hebt gedragen
lasteringen, spot en hoon,
zijt gebonden en geslagen,
Gij, des Vaders eigen Zoon,
om van schuld en eeuwig lijden
mij, verloor'ne, te bevrijden,
duizend, duizend maal, o Heer,
zij u daarvoor dank en eer!*

*Heer, verzoener van mijn zonden,
Heiland, die mij hebt gezocht,
die mijn boeien hebt ontbonden,
en voor God mij vrijgekocht,
ik, onrein in schuld verloren,
ben opnieuw in U geboren:
duizend, duizend maal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer!*

*Dank, mijn Heiland, voor uw lijden,
voor uw bitt're bange nood,
voor uw heilig, biddend strijden,
voor uw trouw tot in de dood,
voor de wonden, U geslagen,
voor het kruis, door U gedragen;
duizend, duizend maal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer!*
