

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 28. woensdag 15 september 2021.

Overdenking - De farao maakt haast.

Toen stuurde de farao boden en liet Jozef roepen. Zij haalden hem snel uit de kerker; men schoor hem, verwisselde zijn kleren, en hij kwam bij de farao. De farao zei tegen Jozef: Ik heb een droom gehad, en er is niemand die hem kan uitleggen, maar ik heb over u horen zeggen dat u, als u een droom hoort, hem kunt uitleggen. Jozef antwoordde de farao: Dat is niet aan mij, maar God zal antwoorden wat het welzijn van farao dient. Lezen, Genesis 41:14-16.

Toen sprak de farao tot Jozef en vertelde zijn droom en vertelde zijn droom aan Jozef ... Nadat hij zijn droom had verteld zei hij: Dit heb ik ook tegen de magiërs gezegd, maar er was niemand die mij de betekenis kon vertellen. Lezen, Genesis 41:17-24.

Toen zei Jozef tegen de farao: De dromen van de farao zijn één. God heeft de farao bekendgemaakt wat Hij gaat doen. Die zeven mooie koeien betekenen zeven jaren, die zeven mooie aren betekenen ook zeven jaren; de dromen zijn één. Die zeven magere en lelijke koeien, die na hen opkwamen, zijn zeven jaren; die zeven lege, door de oostenwind verschroeiide aren zullen zeven jaren van hongersnood zijn. Dit is het woord dat ik zojuist tot de farao gesproken heb: God heeft aan de farao laten zien wat Hij gaat doen. Zie, de komende zeven jaren zal er in heel het land Egypte een grote overvloed zijn. Maar daarna zullen er zeven jaren van hongersnood aanbreken; dan zal al die overvloed in het land Egypte vergeten zijn, en de hongersnood zal het land verwoesten. Ook zal er niets meer van de overvloed te merken zijn in het land, vanwege de hongersnood die daarna zal komen, want die zal zeer zwaar zijn. Dat de farao deze droom twee keer gekregen heeft, is omdat de zaak bij God vaststaat en God Zich haast om die uit te voeren. Lezen, Genesis 41:25-32.

Toelichting.

Toen de schenker vertelde dat er iemand in de gevangenis zat die dromen kan uitleggen, maakte de farao haast en stuurde boden om Jozef te roepen. Jozef werd niet eerst geboeid en als gevangene meegevoerd naar de koning maar; Zij gingen naar hem toe en zeiden tegen Hem, De farao roept u. Daarop ging Jozef met hen mee, maar tijd om hem geheel te verzorgen was er niet. Daarom schoren ze hem alleen en verwisselden zijn kleren. Zo werd hij ongewassen bij de farao gebracht. De farao was zo in beslag genomen door zijn droom dat, toen Jozef voor hem stond, hij voor Jozef zelf geen belangstelling toonde, hij begroette Jozef niet eens, vraagt niet wie hij is en is ook niet geïnteresseerd waarom hij gevangene genomen zat. Maar zodra Jozef voor hem staat begint hij te vertellen wat zijn probleem is en zegt: Ik heb een droom gehad, en er is niemand die hem kan uitleggen. Met andere woorden, de farao heeft een droomwens maar weet niet waar die droom hem naar toe leidt. Dan zegt hij tegen Jozef: Ik heb over u horen zeggen dat u, als u een droom hoort, hem kunt uitleggen. De farao is dan ook niet belangstellend naar wie Jozef maar dat hem is verteld dat hij iemand is die dromen uit kan leggen. Daarop antwoordt Jozef: Dat is niet aan mij, maar God zal antwoorden wat het welzijn van farao dient. Een wonderlijk antwoord, eigenlijk zegt Jozef: Ik weet het ook niet, ik heb daarover niets te zeggen en kan op de uitspraak ook geen aanspraak maken en verwijst hem naar God en zegt: Het is God die bepaalt wat voor de farao het beste is. Dan vertelt de farao zijn droom aan Jozef en eindigt met de woorden: Dit heb ik ook tegen de magiërs gezegd, maar er was niemand die mij de betekenis kon vertellen. Eigenlijk zegt de farao hier tegen Jozef: mijn magiërs weten het niet daarom

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 28. woensdag 15 september 2021.

moet jij mij vertellen wat de uitleg is van mijn droom. Dan geeft Jozef hem de uitleg en zegt: Er zullen zeven jaren van overvloed komen maar daarna zeven jaren van hongersnood waarin er niets meer van die overvloed is te merken. Beide dromen zijn één. Dat je hetzelfde twee keer hebt gedroomd betekent dat God aan u heeft bekend gemaakt wat Hij gaat doen en zich haast om dat uit te voeren.

Dat er twee dromen zijn is een verwijzing naar wat er in de wet staat over twee getuigen. Om de waarheid te achterhalen zijn er twee getuigen nodig die het zelfde vertellen. De zeven jaren van overvloed en de zeven jaren van hongersnood zijn verwijzingen naar de zorg van God voor Zijn volk Israël. Toen God voor Zichzelf een volk koos uit de wereldvolken en voor dat volk zorgde, had Israël overvloed en kwam het niets tekort. Maar toen ze God vergaten en voor zichzelf moesten zorgen verwaarloosden ze Zijn voedsel, Zijn wet, waardoor ze de stem van God niet meer hoorden en verhongerden. Niets van de overvloed die God hen geschonken had is nog aanwezig waardoor ze hunkeren naar verlossing door het brood des levens. Denk in dit verband ook aan de twee keer zeven jaren die Jakob moest werken voor Rachel.

Het hoofd van de schenkers is te vergelijken met de volgelingen van Christus die zich hun zonde herinneren op het moment dat God van plan is het oordeel over de wereld te voltrekken, Die mens mag God daar in de hemel ook weer dienen zoals hij dat op aarde deed. Maar de definitieve uitspraak van verlossing van zonde en schuld, wacht nog tot de wederkomst van Christus. Tot dat moment wacht God nog om Zijn droom te verwezenlijken. Die droom is: Zijn volgelingen te redden uit de wereld en daarna Zijn oordeel over de wereld uit te storten. Deze verlost van de aarde door geloof zullen dan voor God getuigen van hun redding door Jezus. Dan zal Jezus met spoed uit de kerker worden geroepen om bij God te komen om voor Zijn volgelingen te pleiten. Jezus verschijnt niet voor God als gevangene en Hem wordt ook niet gevraagd naar wat Hij voor zonde heeft gedaan. Jezus wordt alleen geschoren en Zijn kleren worden verwisseld. Zo zal Jezus, nog ongewassen, nog vuil van onze zonde voor God verschijnen, om Gods probleem, redden van de wereld van zonde en schuld, op te lossen. Als Jezus dan voor de Vader staat zal God vol overtuiging tegen Jezus zeggen: Jij bent in staat Mij deze droom uit te leggen. En dan zal Jezus zeggen: Uzelf weet wat tot Uw eer strekt.

Toepassing.

Het kan zijn dat jij rondloopt met levensvragen waardoor je in beslag genomen wordt en waarop je geen antwoord kunt vinden. Je bidt wel om hulp maar aan de andere kant lijkt het stil te blijven. Ondanks dat, weet en geloof dat God je niet vergeet want een gelovig gebed hoort God altijd. Hij zal niet toelaten dat je daaronder bezwijkt. Hij zal met de beproeving ook de uitkomst geven om die periode door te komen. Als Jezus dan weerkomt op de wolken zal Hij bij de Vader voor je pleiten en je last voorgoed van je afnemen. Daarom, neem elke dag opnieuw de rijkdom van het Woord van God met blijdschap aan en leef daaruit. Laat je niet verhongeren door het Woord van God voor je gesloten te houden en je zult kunnen verhongeren en je dreigt te bezwijken onder last van het leven. Jezus is de oplossing en weet het antwoordt op al onze levensvragen. Daarvoor biedt Hij Zichzelf aan, Hij is het brood des levens. God vervult niet al jou wensen maar wel al Zijn beloften. Ga met God en Hij zal met je zijn dan ben je gezegend.

- Waarmee voed jij je als je ziel honger lijdt?

Shalom, Wim.

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 28. woensdag 15 september 2021.

Er is een dag,

*Er is een dag,
waar al wat leeft al lang op wacht,
een dag van blijdschap,
als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag dan komt de Heer
en haalt Zijn bruid,
die rein en stralend,
opgaat in Zijn heerlijkheid.*

*Er klinkt geschal,
wanneer de graven open gaan,
en doden opstaan,
voor eeuwig levend door zijn kracht.
Hun aardse tent wordt nu bekleed
met heerlijkheid,
de dood verzwolgen,
overwonnen voor altijd.*

*Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is,
amen.*

*Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven in Zijn nabijheid
voor altijd, amen,
amen.*

*Dus kijk omhoog
en zie wat nog verborgen is,
maar wat beloofd is,
dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt,
weet dat niet voor altijd is,
als Jezus terug komt,
deel je in Zijn heerlijkheid.*

*Wat een dag zal dat zijn,
voor altijd zonder pijn.
Wat een dag zal dat zijn,
eeuwig zullen wij bij Hem zijn.*
