

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 30. woensdag 29 september 2021.

Overdenking - Zeven jaren van overvloed.

De farao gaf Jozef de naam Zafnath Paäneah en gaf hem Asnath, de dochter van Potifera, een priester uit On, tot vrouw. En Jozef vertrok en reisde het land Egypte door. En Jozef was dertig jaar oud, toen hij bij de farao, de koning van Egypte, in dienst trad.

Toen ging Jozef bij de farao weg en trok heel het land Egypte door. Het land bracht in de zeven jaren van overvloed bij handen vol op, en hij bracht al het voedsel van de zeven jaren dat in het land Egypte was, bijeen en sloeg het voedsel op in de steden; het voedsel van de akkers van elke stad, die eromheen lagen, sloeg hij binnen die stad op. Jozef sloeg koren op als het zand van de zee, zeer veel, totdat men ophield met tellen, want er was geen tellen meer aan.

Nog voor er een jaar van honger kwam, werden bij Jozef twee zonen geboren, die Asnath, de dochter van Potifera, een priester uit On, hem baarde. Jozef gaf de eerstgeborene de naam Manasse. Want, zei hij, God heeft mij al mijn moeite en heel mijn familie doen vergeten. De tweede gaf hij de naam Efraïm. Want, zei hij, God heeft mij vruchtbaar doen worden in het land van mijn verdrukking. Lezen, Genesis 41:45-52

En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af. Openbaring 13:8

Toelichting.

Nu Jozef als heer is aangesteld over heel het land Egypte en farao hem ziet als een zoon van god, krijgt hij van de farao ook een andere naam die zijn positie en status tot de koning tot uitdrukking moet brengen en noemt hem Zafnath Paäneah. Deze naam betekent openbaarder van verborgenheden. De farao heeft moeten ontdekken dat er bij zijn eigen hofhouding niemand is die zo wijs is als Jozef die zelfs wat door een mens niet kan worden gekend, bekend kan maken. Door die naam drukt de farao uit dat hij Jozef ziet als iemand waarin de Geest van God is en plaatst Jozef naast hem zelf in zijn goddelijkheid. Om die status te bekrachtigen geeft de farao aan Jozef Asnath, de dochter van Potifera een priester van On, tot vrouw. Asnath betekent geschenk van de zonnegod. Potifera betekent geschenk van ra de zonnegod. Zo wordt Jozef voor de farao ook ingelijfd in de priesterfamilie en als profeet verbonden met de goddelijkheid en krijgt hij de hoogste plaats na de farao. Jozef was dertig jaar oud toen hij bij de farao in dienst trad.

Na de inwijding gaat Jozef ogenblikkelijk aan het werk om dat wat hij de farao heeft voorgesteld nauwkeurig uit te voeren, want de zeven jaren van overvloed waren al begonnen. Hij stelt over heel het land opzichters aan om één vijfde deel van het koren op te eisen en dat als voedselvoorraad op te slaan. Jozef reist heel het land Egypte door om van de overvloed aan voedsel één vijfde deel dat het land opbrengt bijeen te brengen in voorraadschuren en om dat in de jaren van honger uit te delen, zodat het land niet omkomt van de honger. Al het voedsel van de hele wereld brengt hij samen in de steden rondom. Het was zoveel koren dat hij ophield met tellen.

In deze jaren van overvloed worden er bij Jozef twee zonen geboren die Asnath hem baarde. De eerste noemde hij Manasse wat betekent iemand die doet vergeten. Daardoor dacht Jozef niet meer aan het onrecht dat ham door zijn broers was aangedaan. Jozef krijgt ook nog een tweede zoon die hij Efraïm

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 30. woensdag 29 september 2021.

noemt, wat betekent de vruchtbare. Hierin drukt Jozef uit dat God hem vruchtbaar heeft gemaakt in het land waarin hij verdrukt is.

Zoals Jozef door de farao als de enige geschikte persoon wordt aangesteld om het reddingsplan voor Egypte uit te voeren, zo is Jezus door God aangesteld om Zijn reddingsplan voor de wereld uit te voeren. Voordat God Jezus uit de dood tot Zich riep en Hij voor God verscheen had Hij nog de naam Jezus de Christus dat betekent God redt en de gezalfde. Na zijn opstanding is Hij verhoogt en zit Hij aan de rechterhand van God en zal Hij Koning worden. Jezus is ook de Hogepriester en Profeet en is als Heer aangesteld over de wereld (het land Egypte) die verloren ligt in zonde en schuld. Daarin zend Hij Zijn dienstknechten, Zijn discipelen uit om een deel van de overvloed van oogst te verzamelen en dat op te slaan in de voorraadschuren van God.

Jezus was dertig jaar oud toen Hij zijn dienstwerk op aarde begon en het koninkrijk van God verkondigde aan Zijn volk Israël. Na de uitstorting van de Heilige Geest wordt dit werk, de verkondiging van het evangelie van het koninkrijk van God, voortgezet door Zijn discipelen dat is Zijn gemeente. Dat is een verwijzing naar de zeven jaren van overvloed dat de tijd is van genade die God de wereld aanbiedt. Van de overvloed, de vruchten van onze werken, eist God van ieder mens één vijfde deel op voor Hem zelf en bewaard dat tot de oordeelsdag. Eén vijfde deel verwijst naar volmaaktheid, barmhartigheid en gunst. Dat is het criterium waar God onze werken op beoordeeld en dat is het genade brood voor het eeuwige leven.

Zoals bij Jozef twee zonen worden geboren, zo heeft Jezus ook twee zonen ontvangen. De eerste zoon Manasse is het volk van God, Israël. De moeite die Jezus daarvoor heeft gedaan om hen tot geloof te brengen is Hij vergeten. De tweede zoon is de gemeente. Ondanks verdrukking door de wereld wordt tot op de dag van vandaag het evangelie van Jezus Christus de Zoon van God, waarop Zijn gemeente is gebouwd, in heel de wereld verkondigt tot aan de tijd van het einde.

Toepassing.

Het evangelie van het Koninkrijk van God wordt overvloedig in de wereld verkondigd. Jezus heeft Zelf het zaad in de wereld uitgezaaid en zorgt Zelf ook voor groei. Jezus zegt tegen Zijn volgelingen: Sla uw ogen op en kijk naar de velden, want zij zijn al wit om te oogsten. En wie oogst, ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven, opdat zich samen verblijden zowel wie zaait als wie oogst. Want hierin is de spreuk waar: De één zaait, de ander oogst. Daarom doe alles wat je doet van harte, als voor de Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat je van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want je dient de Heere Christus. Voor mensen die alles hebben wat hun hart begeert en bij wie alles voorspoedig gaat is het vaak niet moeilijk om van genade te leven en is het dan ook vaak niet zo moeilijk om God daarvoor te danken. Anders wordt het wanneer je hulpbehoevend bent of gebrek lijdt, dan komt de twijfel vaak om de hoek kijken. Dan komt het er op aan om ook in die situatie te blijven getuigen van de goedheid en trouw van God. Ieder mens kent wel jaren van geestelijke overvloed en/ of jaren van geestelijke honger in het leven. Blijf in Hem, dan geeft Hij je overvloedig om daar nu van te kunnen leven en waarvan de overvloed door Hem wordt opgeslagen, om daarvan in eeuwigheid met Hem te kunnen leven.

- *Werk jij alleen voor nu, of voor nu en tot in eeuwigheid?*

Shalom Wim.

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 30. woensdag 29 september 2021.

Vrucht dragen.

Hier mag ik staan, kwetsbaar en klein
maar met verlangen in 't hart
om dienstbaar voor U en de Vader te zijn
en trouw te doen wat Hij vraagt.
Blijmoedig te leven, heilig en rein
en lief te hebben als U

U riep mijn naam, hebt mij gesteld
om vruchten te dragen voor Hem.
Die woorden hebt U meerd're malen gespeld
en nu mag 'k er zeker van zijn,
dat al wat de Vader U heeft verteld,
tot bloei zal komen in mij

U bent de wijnstok, ik ben de rank
laat mij in U blijven Heer.
Dan worden de vruchten in mij als een drank
die vloeien zal tot Zijn eer.
En bloeien de bloesems steeds open als dank
voor al wat U in mij deed.