

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 32. woensdag 13 oktober 2021.

## **Overdenking – Na overvloed komt hongersnood.**

*Toen eindigden de zeven jaren van overvloed die er in het land Egypte geweest waren, en begonnen de zeven jaren van hongersnood te komen, zoals Jozef gezegd had. Er was honger in alle landen, maar in heel het land Egypte was brood. Toen ook heel het land Egypte honger kreeg, schreeuwde het volk bij de farao om brood, en de farao zei tegen alle Egyptenaren: Ga naar Jozef en doe wat hij u zegt. Toen er honger in heel het land was, opende Jozef alle korenschuren en verkocht koren aan de Egyptenaren, want de honger werd sterk in het land Egypte. Uit alle landen kwamen ze in Egypte bij Jozef koren kopen, want de honger was in alle landen sterk. Lezen, Genesis 41:53-57.*

## **Toelichting.**

*Een vijfde deel van de overvloed aan koren heeft het volk van Egypte moeten afstaan aan de farao, die dat van zijn volk had opgeëist. Dat deel heeft de farao in zijn voorraadschuren opgeslagen om dat weer aan het volk uit te delen in de zeven jaren van hongersnood die over de wereld zal komen. Na de zeven jaren van overvloed, waarin de wereld rijk gezegend werd en het land Egypte de volle opbrengst gaf, braken de zeven jaren aan van hongersnood zoals God dat heeft bepaald. In heel het land Egypte en daarbuiten was zware hongersnood want het land bracht niets meer op.*

*Toen schreeuwde het volk bij de farao om brood. Daarop zei de farao tegen het volk: jullie moeten niet bij mij zijn, ga naar Jozef en doe wat hij jullie zegt. Jozef, die als heerser was aangesteld over heel het land Egypte, mag uitdelen van dat wat hij in de jaren van overvloed van de Egyptenaren had ingezameld en had opgeslagen. Toen opende Jozef de voorraadschuren, en vanuit alle landen kwamen de mensen naar Egypte toe om bij Jozef koren te kopen.*

*Het getal 'vijf' is een verwijzing naar onze handen en wat die voortbrengen. In die zin gaat het om behoefte en verantwoordelijkheid (wat heb je zelf nodig om van te leven en wat deel je daarvan uit aan anderen). Het volk Israël had van God de wet, de vijf boeken van Mozes ontvangen, maar het volk handelde daar niet naar. Het volk diende God wel en gaf God Zijn offers, maar hun hart was daar niet bij betrokken. Datgene wat het volk voor God deed had geen eeuwigheidswaarde, het bracht geen vruchten voort die aan de bekering beantwoordt waardoor het volk verhongerde. Denk in dit verband ook aan de gelijkenis van de vijf wijze en dwaze meisjes, die betrekking heeft op de Gemeente. Vijf van hen mochten met Jezus naar de bruiloft, de andere vijf meisjes hadden niet genoeg olie, hun hart was niet op Jezus betrokken. En toen Jezus kwam waren ze niet voorbereid op Zijn komst waardoor ze te laat kwamen voor Zijn bruiloft.*

*De zeven jaren van overvloed, daarmee is de slaventijd van Jozef te vergelijken, is de periode tussen komst en wederkomst van Jezus. In die periode horen we niets over de broers van Jozef, het volk Israël. Deze periode is te vergelijken met de dienstitijd van Jezus waarin Hij het Koninkrijk van God op aarde verkondigt aan Zijn volk, tot en met de periode waarin de Gemeente het evangelie van het Koninkrijk van God verkondigt in de wereld. Deze overgang van overvloed naar schaarste is het keerpunt in de geschiedenis van Jozef en van Jezus. Het is het moment dat Jezus terugkomt en Zijn Koninkrijk sticht op aarde. Dan zijn de jaren van overvloed voorbij en begint de hongersnood. Nu nog wordt het evangelie van het Koninkrijk van*

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 32. woensdag 13 oktober 2021.

*God over heel de wereld verkondigd door Zijn volgelingen. Van hen vraagt Jezus om de oogst binnen te halen en eist daarvan een vijfde deel op voor Hem zelf, waarvan Hij aan een iedereen weer zal uitdelen wanneer de tijd van hongersnood aanbreekt. Dat is wanneer een mens sterft.*

*Nadat Jezus van de aarde naar Zijn vader in de hemel is gegaan, heeft God de Vader de heerschappij over het Koninkrijk van God overgedragen aan Zijn Zoon, Jezus. Bij Zijn wederkomst zal Jezus de deuren van Zijn voorraadschuren openen om aan ieder uit te delen wat de oogst van ieder mens voor het Koninkrijk van God heeft opgeleverd. Dan zal ieder mens bij Jezus komen om bij Hem voedsel te kopen. Dan Zal God ieder mens die Hem aanroept om brood doorverwijzen naar Zijn Zoon, Die zal je dan zeggen wat je moet doen. Wie het evangelie dat rijkelijk over ieder mens is uitgegoten niet heeft aangenomen en daarvan geen getuigenis heeft gegeven, zal voor dat voedsel de volle prijs moeten betalen. Wie dat Evangelie wel heeft aangenomen en daarvan getuigenis heeft gegeven ontvangt dat voedsel gratis, voor niets, uit genade uit Zijn hand.*

*Eens breekt voor ieder mens het moment aan dat de tijd op aarde eindigt en het evangelie van het Koninkrijk van God niet meer kan worden gehoord. Wie dan tot God roept om genade brood, het brood des levens, wordt door God doorverwezen naar Jezus. Hij is de Deur naar het Koninkrijk van God en is bevoegd die Deur naar God te openen en te sluiten. Niemand kan om Jezus heen, ieder mens die bij God wil komen moet langs Jezus.*

## **Toepassing.**

*Op het einde van de levensweg maakt Jezus voor ieder mens de balans op van wat die mens met het evangelie heeft gedaan en wat er van die oogst bij Jezus ligt opgeslagen. Wie met het evangelie niets heeft gedaan zal voor dat voedsel de volle prijs moeten betalen. De mens die vruchten heeft voortgebracht die aan de bekering beantwoorden is vrijgesteld van betaling en ontvangt genade brood. Wie Jezus toebehoort is vrij van schuld, voor hem heeft Jezus de schuld betaald op het kruis van Golgotha.*

*Het evangelie van Jezus Christus en wat Hij heeft gedaan om de wereld te redden van zonde en schuld, gaat de hele wereld over. Het evangelie van het Koninkrijk van God is door Jezus zelf uitgezaaid op Gods akker, de wereld. Daarom kan ieder mens God kennen, niemand is te verontschuldigen. Jezus vraagt van ieder mens om daarvan de oogst voor God binnen te halen. Op het einde van de levensdagen zal Jezus aan ieder mens vragen: Wat heb je met het evangelie van redding gedaan?*

*Als er geen tegenslagen zijn en alles gaat voor de wind, dan is het vaak niet zo moeilijk om God te danken voor wat Hij geeft. Maar als je tegenslagen te verwerken hebt, in nood verkeert of afhankelijk bent van hulp, dan is danken vaak niet meer zo vanzelfsprekend. Dan wordt vaak echt ervaren wat het betekent om van genade te moeten leven. Wie genade nodig heeft en naar God roept om hulp, die wijst Hij niet af.*

*Ieder mens kent wel jaren van overvloed en jaren van honger in zijn leven. Micha zegt: God heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de HEERE van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. In dat geval is God altijd aan je zijde.*

- *Op welke akker ben jij de oogst aan het verzamelen?*

Shalom. Wim.

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 32. woensdag 13 oktober 2021.

## **Naar Mattheüs 13:1-23, lied 64.**

Het is nu de tijd om te oogsten.  
Help mee, want de velden zijn wit.  
God vroeg ons naar mensen te zoeken,  
niets geeft meer voldoening dan dit.  
Wij volgen loyaal Jezus' voorbeeld.  
Wij weten dat hij ons steeds leidt.  
Het maakt ons gelukkig dit werk te doen.  
Dit is een geweldige tijd.

\*\*\*

Mijn liefde voor God en voor mensen  
dringt mij om te doen wat ik kan.  
Ik weet dat Gods dag dichterbij komt  
— als ik niet ga, wie gaat er dan?  
De prediking maakt me gelukkig,  
omdat ik met God samenwerk.  
Ga mee want hij helpt je en geeft je kracht,  
hij maakt je gelukkig en sterk.

\*\*\*

## **opwekking 564.**

Hij wijst mij de weg die ik moet gaan.  
Hij is mijn rots en geeft standvastigheid;  
Jezus is het doel van mijn bestaan.  
Hij geeft volharding om door te gaan  
in de strijd die het leven ons kan geven.  
Hij heeft zelf ook de pijn  
en moeite doorstaan  
in de wedloop van het leven.

\*\*\*

U bent mijn hoop, mijn kracht,  
mijn zekerheid,  
U wijst mij de weg die ik moet gaan.  
U bent mijn rots en geeft standvastigheid.  
Ja, U bent het doel van mijn bestaan.

\*\*\*

En ik weet dat Hij gestorven is  
aan het kruis om mijn zonde te vergeven.  
Dit geloof is mijn getuigenis  
in de wedloop van het leven.

\*\*\*