

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 35. woensdag 3 november 2021.

## **Overdenking. Schuldbewust.**

*Toen zeiden zij tegen elkaar: Werkelijk, wij zijn schuldig vanwege onze broer. Wij zagen zijn zielsbenauwdheid toen hij ons om genade smeekte, maar wij luisterden niet! Daarom komt deze benauwdheid over ons. Ruben antwoordde hun: Heb ik het jullie niet gezegd: Bezondig je niet aan deze jongen! Maar jullie luisterden niet; zie, nu wordt er vergelding geëist voor zijn bloed! Zij wisten echter niet dat Jozef het verstond, want er was een tolk tussen hen. Toen wendde hij zich van hen af en hilde. Daarna keerde hij naar hen terug en sprak met hen; hij nam Simeon uit hun midden en liet hem voor hun ogen vastbinden.*

*Jozef gaf opdracht hun zakken met koren te vullen, bij ieder het geld in zijn zak terug te leggen en hun proviand voor onderweg te geven; en zo deed men voor hen. Zij laadden hun koren op hun ezels en gingen vandaar op weg. Toen een van hen zijn zak opendeed om in de herberg zijn ezel voer te geven, zag hij zijn geld; zie, het lag boven in zijn zak! Hij zei tegen zijn broers: Mijn geld is teruggelegd! Zie toch, het zit in mijn zak! Toen ontzonk hun de moed, en bevend zeiden zij tegen elkaar: Wat is dit dat God ons heeft aangedaan? Genesis 42:21-28.*

## **Toelichting.**

*Toen Jozef tegen hen zei, breng uw jongste broer naar mij toe dan zullen jullie niet sterven, raakten ze helemaal in verwarring. Bij de gedachte aan hun jongste broer moeten ze denken aan wat ze met Jozef hadden gedaan en worden door schrik bevangen. Zonder er rekening mee te houden dat Jozef kan horen en verstaan wat ze zeggen, verwijten ze elkaar wat ze met Jozef hebben gedaan en zeiden, wij zijn schuldig vanwege onze broer. Wij hebben zijn zielsbenauwdheid gezien toen hij om genade smeekte, maar wij luisterden niet. Waarop Ruben antwoordt: Ik heb jullie nog zo gewaarschuwd om je niet aan die jongen te bezondigen. Nu wordt er vergelding van zijn bloed geëist. Toen Jozef dat hoorde beseftte hij dat zijn broers wroeging hadden over wat ze met hem hadden gedaan. Omdat hij zijn emoties niet meer kon bedwingen en daarom moest huilen ging hij van hen weg. Toen Jozef zich weer had vermand kwam hij weer bij hen, nam Simeon uit hun midden weg en liet hem voor hun ogen vastbinden. Het kan zijn dat Jozef juist Simeon uit hun midden nam vanwege dat hij het voorstel kan hebben gedaan om Jozef te vermoorden.*

*Dan geeft Jozef de opdracht om hun zakken te vullen met koren en bij een ieder het geld in zijn zak terug te leggen. Bovendien geeft hij opdracht om hen te voorzien van proviand voor onderweg zodat ze onderweg hun zakken niet behoeven te openen om daarvan te nemen. Dat ze extra voedsel meekregen voor onderweg moet hen aan het denken hebben gezet, want waar hadden ze die goedheid aan te danken? Toen één van hen onderweg bij een herberg zijn ezel voer wilde geven en zag dat het geld voor het voedsel teruggelegd was boven op het graan, raakten ze geheel van slag, en bevend van angst zeggen ze tegen elkaar, wat is dit dat God ons heeft aangedaan? Eerst zeiden ze tegen elkaar dat er vergelding wordt geëist voor het bloed van Jozef, nu geven ze God de schuld van dat wat hen overkomt. In hun nood beginnen ze aan God te denken. Echter, ze spreken niet met God maar spreken alleen over God. De broers dachten geheim te kunnen houden over wat ze met Jozef hadden gedaan, maar vrezen nu voor ontdekking.*

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 35. woensdag 3 november 2021.

*De broers hadden tegen Jozef gezegd dat ze eerlijke lieden waren. Toen de leiders van het volk bij Jezus kwamen zeiden ze dat ook tegen Jezus, en ook zij wisten niet dat Jezus hun werkelijke bedoelingen kende. Ze vroegen zelfs aan Jezus: Wat moeten we doen om het eeuwige leven te beërven? Toen ze antwoordden dat de wet zegt dat ze God lief moeten hebben boven alles en de naaste als zichzelf, wilden ze zichzelf bij Jezus rechtvaardigen. Telkens wanneer ze bij Jezus kwamen zei Hij tegen hen dat ze zich moesten bekeren van hun slechte daden, en telkens zeggen ze dat ze zich niet hoeven te bekeren. Ondanks hun weigering in Hem te geloven bleef Jezus hen de weg wijzen naar het koninkrijk van God. Jezus wist hoe ze over Hem dachten en daarover had Jezus verdriet en ging Hij van hen weg. Omdat ze Jezus niet herkenden vanwege hun ongeloof waardoor ze Jezus niet konden verstaan, merkten ze Zijn verdriet over hen niet op. Daarna heeft Jezus hen van Zich weggestuurd en gaf Hij hen het voedsel mee (de opbrengst van hun werken die God van hen had opgeëist) om daarmee hun honger te stillen. Maar Jezus gaf hen ook leeftocht mee voor onderweg, dat is het evangelie van het Koninkrijk van God en zijn getuigenis, opdat zij zich zouden bekeren van hun slechte daden. De broers kwamen bij Jozef om bij hem brood te kopen om niet van honger om te komen. Zo kwamen ook de leiders van het volk bij Jezus om bij hem het brood des levens te kopen maar werden door Hem geconfronteerd met hun eigen slechtheid. Toen heeft Jezus hen van Hem weggestuurd met hun slechtheid in hun harten en daar bovenop het geld, hun schuld teruggelegd. Zo zijn de leiders van Jezus weggegaan om het volk te onderwijzen. Toen ze onderweg waren om het volk te onderwijzen in de synagogen hebben ze hun lasten, die ze zelf niet konden dragen, op het volk gelegd. Maar telkens wanneer ze de boeken van Mozes openden hebben ze hun eigen werken en schuld daarboven op liggen. Daardoor wisten ze dat ze slecht handelden en dat maakte hen bevreesd. Ze wisten dat Jezus oprecht was en ze zelf slecht waren. Zelfs Pilatus had hen gewaarschuwd en tegen hen gezegd: Hij is onschuldig, u moet maar zien! Toen Judas bij de leiders kwam en tegen hen zei dat Hij onschuldig bloed had verraden, gebruikten de leiders dezelfde woorden en zeiden tegen Judas: Wat gaat ons dat aan? u moet maar zien! Maar ze waren gehecht aan hun positie en wilden die niet opgeven. Israël denkt nog steeds dat ze, wat ze met Jezus hebben gedaan, geheim kunnen houden.*

## **Toepassing.**

*Jezus kwam naar de wereld om de wereld te redden van zonde en schuld. Jezus verlangt ernaar dat ieder mens die bij Hem komt in Hem zal geloven en Hem zal erkennen als hun redder en verlosser. Sorry zeggen is niet genoeg, geloof vraagt bekering en een gelovig hart in overgave aan Hem. Wie bij Jezus komt hoeft niets voor Hem te verzwijgen, Hij weet alles al van ieder mens. Wie zo bij Jezus komt ontvangt van Hem een vrijbrief om in te gaan in het Koninkrijk van God. Die mens heeft geen tolk meer nodig, aan die mens maakt Jezus Zich bekend en met die mens spreekt Hij van hart tot hart. Wie Jezus zo tegemoet treedt hoeft niet in angst te leven, die heeft de Geest ontvangen en is een aangenomen kind van God. Dat is toch ieders verlangen? Nog steeds is voor hen die Jezus nog niet hebben aangenomen redding door Jezus mogelijk. Voor wie nog twijfelt, wacht niet langer maar geloof.*

- *Wat is voor jou moeilijk om met Jezus van hart tot hart te bespreken?*

*Shalom, Wim.*

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 35. woensdag 3 november 2021.

## De rivier, Opwekking 642.

*Al mijn zonden, al mijn zorgen,  
neem ik mee naar de rivier.  
Heer, vergeef mij en genees mij.  
Vader kom, ontmoet mij hier*

*Want dit water brengt nieuw leven  
en verfrist mij elke dag.  
't Is een stroom van uw genade,  
waar 'k U steeds ontmoeten mag.*

*Here Jezus, neem mijn leven  
ik leg alles voor U neer.  
Leid mij steeds weer naar het water  
'k Wil U daar ontmoeten, Heer*

*Kom ontvang een heel nieuw leven  
kom en stap in de rivier.  
Jezus roept je, Hij verwacht je  
en Hij zegt, ontmoet mij hier*

*Here Jezus, neem mijn leven  
ik leg alles voor U neer.  
Leid mij steeds weer naar het water  
'k Wil U daar ontmoeten, Heer*

*Leid mij steeds weer naar het water  
'k Wil U daar ontmoeten, Heer*