

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 39. woensdag 1 december 2021.

## **Overdenking, Samen aan het Koningsmaal.**

*Daarna bracht de man deze mannen in het huis van Jozef; hij gaf water en zij wasten hun voeten. Hij gaf ook hun ezels voer. Zij maakten het geschenk gereed tot Jozef 's middags zou komen, want zij hadden gehoord dat zij daar de maaltijd zouden gebruiken. Toen Jozef thuisgekomen was, brachten zij het geschenk dat zij voor hem bij zich hadden, het huis binnen en zij bogen zich voor hem ter aarde. Hij vroeg hun naar hun welstand en zei: Gaat het goed met uw vader, de oude man, over wie u gesproken hebt? Leeft hij nog? En zij zeiden: Het gaat goed met uw dienaar, onze vader; hij leeft nog. Toen knielden zij en bogen zich neer. Hij sloeg zijn ogen op en zag Benjamin, zijn broer, de zoon van zijn moeder, en zei: Is dit uw jongste broer, over wie u met mij gesproken hebt? Daarna zei hij: Mijn zoon, God zij u genadig. Jozef haastte zich, want zijn medelijden werd opgewekt vanwege zijn broer. Hij wilde huilen, en daarom ging hij een kamer binnen en huilde daar. Daarna waste hij zijn gezicht en kwam naar buiten. Hij bedwong zich en zei: Dien het voedsel op. Zij dienden op: voor hem apart, voor hen apart en voor de Egyptenaren die met hem aten apart. De Egyptenaren mogen namelijk niet samen met de Hebreëën de maaltijd gebruiken, omdat dat voor de Egyptenaren een gruwel is. Zij zaten vóór hem: de eerstgeborene overeenkomstig zijn eerstgeboorterecht en de jongste overeenkomstig zijn jeugd, zodat de mannen onder elkaar verbijsterd waren. En hij liet hun van de gerechten brengen die vóór hem stonden, maar het gerecht van Benjamin was vijf keer groter dan dat van hen allen. Zij dronken en werden dronken met hem. Genesis 43:24-34.*

## **Toelichting.**

*Nadat de broers gerustgesteld waren werden ze in het huis van Jozef gebracht. Ze kregen water om hun voeten te wassen en hun lastdieren werden gevoerd. Ze maakten hun geschenk klaar dat ze bij zich hadden want 's middags zouden ze met Jozef eten. Zodra Jozef thuis kwam brachten ze het geschenk het huis binnen en bogen zich voor hem ter aarde. Toen Jozef hen vroeg hoe het met hen en met hun oude vader ging en of hij nog leefde zeiden ze, ja hij leeft nog en knielden en bogen zich voor hem neer. Ondertussen keek Jozef naar hen en zag zijn broer Benjamin en zei, is dit uw jongste broer waar jullie over gesproken hebben, en zei toen tegen hem: Mijn zoon, God zij u genadig. Op dat moment schiet Jozef vol omdat zijn medelijden met hem werd opgewekt. Hij ging naar een andere kamer en huilde daar. Toen waste hij zijn gezicht en kwam weer naar hen toe en vermande zich. Omdat hij zich moest bedwingen gaf hij opdracht om het eten op te dienen. Jozef at apart, want Egyptenaren eten niet samen met Hebreërs. Jozef had zijn broers in de volgorde van geboorte tegenover hem gezet, daarover waren ze zeer verbaasd. De gerechten stonden voor Jozef en daarvan werd aan hen opgediend terwijl het gerecht van Benjamin vijf keer groter was dan dat van de anderen. Zo werden ze dronken met hem.*

*Telkens wanneer de leiders van het volk Israël bij Jezus kwamen wees Hij hen op hun slechte daden. Dan drong Hij bij hen aan om zich daarvan te reinigen. Te gelijke tijd verkondigde Jezus Zijn boodschap ook aan het volk dat zij moesten onderwijzen. Toen ze dan bij Jezus kwamen bewierookten ze hem opdat Hij hen dan ter wille zou zijn. Dan bogen ze voor Hem maar hadden niet door dat Jezus hun werkelijke bedoeling doorzag. Jezus lette dan ook niet op hun mooie woorden die ze tegen Hem spraken maar zag op de belofte van de Messias die God hen had gegeven. Dan vroeg hij hun of God, hun oude Vader nog plaats had in hun*

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 39. woensdag 1 december 2021.

*leven. Als Jezus dan zo op Hemzelf ziet wetende welke kruisweg Hij moet gaan, dan bidt Hij voor Hemzelf door te zeggen: God wees mij genadig. Op die momenten vlucht Jezus van hen weg voor het leed dat hij moet dragen en gaat Hij naar een eenzame plaats om daar Met God zijn Vader in gebed te gaan. Zodra hij dan weer tot Zichzelf komt gaat Hij weer naar hen toe. Omdat Jezus Zijn medelijden ten opzichte van Zijn volk niet kon uiten, zette Hij hun Zijn voedsel voor, dat is de rijkdom van het Koninkrijk van God want de boodschap die zei aan het volk verkondigden was Jezus een gruwel. Toen Jezus hen confronteerde met de waarheid van het woord van God verbaasden ze zich want daardoor ontdekten ze dat ze niets voor Hem konden verbergen. Wie Die Jezus is Die hen de boodschap van verlossing verkondigde en Wie het is Die hen wijst op hun verantwoordelijkheid. Daarover heeft Jezus hen het meest onderwezen.*

## **Toepassing.**

*Dit Bijbelgedeelte is nogal confronterend voor hen die wel het goede dat God geeft wil ontvangen maar niet door Hem willen worden onderwezen in Zijn woord. Zolang alles goed gaat is het vaak niet zo moeilijk om in God te geloven, maar wanneer het even tegenzit is het vaak niet meer zo vanzelfsprekend. Een treffend voorbeeld daarvan is wat een vader zei toen zijn kind stierf en zei: in een God die een kind laat sterven kan ik niet in geloven. En die tot op vandaag daar strijd mee voert.*

*God heeft Zichzelf geofferd en heeft de dood overwonnen opdat de mens zal leven. Daarom wordt aan ieder mens die dat wil ontvangen door Jezus het zuivere water van Zijn woord aangeboden, om zich daarmee te reinigen van het vuil dat aan zijn voeten kleeft, vanwege een weg die wordt bewandeld. De mens die zich daardoor laat reinigen die gebruikt God als Zijn getuige in Zijn dienst, om door hem anderen te voeden met Zijn woord. Jezus verlangt geen geschenken door Hem te vertellen wat we allemaal voor Hem hebben gedaan om hem daarmee gunstig te stemmen. In de ontmoeting met God wijst God Zijn volgelingen steeds weer op het verlossingswerk door Jezus waardoor God Zijn liefde openbaard aan de mens. Daarom heeft alleen dat eeuwigheidswaarde wat gebeurt in de naam van Jezus. Van ieder mens die bij Jezus komt vraagt Jezus openheid waardoor Jezus van hart tot hart met die mens kan spreken. De mens die zo tot God komt en zich voor Hem in aanbidding neerbuigt, die wijst Hij een plaats aan Zijn tafel om samen met Hem te eten van het Woord dat van Hem uitgaat, om te worden onderwezen in hun verantwoordelijkheid.*

*Maar hoe anders is de realiteit, daarbij denkend aan de omstandigheden waarin christenen in de wereld moeten leven. Jezus zegt: Wie niet zijn kruis op zich neemt en Mij volgt is Mij niet waard. Dat is een dilemma waar een christen dagelijks voor wordt geplaatst en zal moeten kiezen, wie of wat hij volgt. In die keuze hebben de slechte begeerten en menselijke verlangens van de wereld te strijden met dat wat God van Zijn kinderen vraagt in geloof en dat leidt tot het leven. God heeft de wereld geschapen zonder zonde. Die wereld heeft God liefgehad en wil God voor zich terugwinnen. In Christus wordt ieder mens die keuze aangeboden en die keuze is vrij. Die geestelijke strijd voert ieder mens die verlangt naar eeuwige vrede. Zo wil God de mens leren wat nodig is om te kunnen vertoeven in het huis van de Vader.*

- Door wat of wie laat jij je keuze bepalen?

Shalom, Wim.

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 39. woensdag 1 december 2021.

## **Kom bij Mij,**

*Als ik 's avonds verlang naar de nacht,  
als ik moe ben van 't vragen om kracht,  
komt de stem van de Heer, leg je zorgen toch neer,  
want ik draag ze, ik heb alles volbracht.*

\*\*\*

*Kom bij mij, kom bij mij zegt Jezus,  
als je moe bent en uitgeblust,  
kom bij mij met je last, 'k heb een juk dat je past,  
kom en volg mij en ik geef je rust.*

\*\*\*

*Is de last van je leven te zwaar,  
je gedachten vermoeid en verward,  
kom dan bij mij en kniel, ik geef rust voor je ziel,  
kom en leer van mij, 'k ben nederig van hart.*

\*\*\*

*Kom bij mij, kom bij mij zegt Jezus,  
als je moe bent en uitgeblust,  
kom bij mij met je last, 'k heb een juk dat je past,  
kom en volg mij en ik geef je rust.*

\*\*\*