

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 40. woensdag 8 december 2021.

Overdenking, Jozef stuurt zijn broers terug naar Kanaän.

Hij gebood degene die over zijn huis ging: Vul de zakken van deze mannen met voedsel, zoveel als ze kunnen dragen, en stop ieders geld boven in zijn zak. En mijn beker, de zilveren beker, moet u boven in de zak van de jongste leggen, samen met het geld voor zijn koren. Hij handelde in overeenstemming met de woorden van Jozef, die hij gesproken had. 's Morgens, toen het licht werd, liet men de mannen gaan, hen en hun ezels. Zij waren de stad uitgegaan en nog niet ver gekomen, toen Jozef tegen hem die over zijn huis ging, zei: Sta op en achtervolg die mannen. Als u ze ingehaald hebt, moet u tegen hen zeggen: Waarom hebt u kwaad voor goed vergolden? Is dit niet de beker waaruit mijn heer drinkt en waarmee hij dingen met zekerheid kan waarnemen? U hebt slecht gehandeld met wat u gedaan hebt.

En hij haalde hen in en sprak deze woorden tot hen. Zij zeiden tegen hem: Waarom spreekt mijn heer zulke woorden? Er is geen sprake van dat uw dienaren zoiets zouden doen! Zie, het geld dat wij boven in onze zakken vonden, hebben wij uit het land Kanaän naar u teruggebracht! Waarom zouden wij dan zilver of goud stelen uit het huis van uw heer? Degene van uw dienaren bij wie de beker gevonden wordt, moet sterven; bovendien zullen wij dan zelf slaven van mijn heer worden. Daarop zei hij: Welnu dan, overeenkomstig uw woorden, zo zal het zijn. Degene bij wie hij gevonden wordt, zal mijn slaaf zijn, terwijl ú onschuldig zult zijn. Zij haastten zich en ieder zette zijn zak op de grond, en ieder opende zijn zak. En hij doorzocht ze, beginnend bij de oudste en eindigend bij de jongste; en de beker werd gevonden in de zak van Benjamin. Toen scheurden zij hun kleren. Ieder laadde alles weer op zijn ezel en zij keerden terug naar de stad. Genesis 44:1-13.

Toelichting.

Na de maaltijd gaf Jozef aan hem die over zijn huis ging opdracht om hun zakken met voedsel te vullen, zoveel ze kunnen dragen en ook om het geld terug te leggen bovenop het voedsel in ieders zak. Ook moet hij de zilveren beker van Jozef samen met het geld, boven op het koren leggen in de zak van Benjamin. In het morgenlicht liet Jozef hen gaan. Toen ze de stad uit waren gaf Jozef opdracht aan hem die over het huis ging, achtervolg hen en als jullie ze hebben ingehaald moet je tegen hen zeggen, waarom hebt u kwaad voor goed vergolden en, is dit niet de beker waaruit mijn heer drinkt waardoor hij de waarheid kan zien? Jullie hebben slecht gehandeld met wat jullie hebben gedaan.

Toen hij hen had ingehaald en deze woorden tegen de broers sprak reageerden ze zeer verontwaardigd en zeiden, zoiets doen wij niet, waarom zouden wij zilver en goud stelen, al onze geld dat we hebben teruggevonden in onze zakken hebben we mee teruggebracht! De broers waren zo overtuigd van hun onschuld dat ze over zichzelf een oordeel uitspraken en zeiden, bij wie de beker gevonden wordt die moet sterven en in dat geval zullen wij slaven zijn van mijn heer. Daarop antwoorde de dienaar, overeenkomstig uw woorden zal het zijn echter alleen wie schuldig is wordt mijn slaaf en de anderen zullen onschuldig zijn. Haastig maakten ze hun zakken open. Toen de beker gevonden werd in de zak van Benjamin scheurden zij hun kleren. En zonder nog iets te zeggen laadden ze alles weer op hun ezels, keerden zich om en gingen terug naar de stad.

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 40. woensdag 8 december 2021.

Steeds wanneer de leiders van het volk van Israël bij Jezus kwamen om naar Hem luisteren, verkondigde Hij hen het Koninkrijk van God. Dan wees Hij hen terecht vanwege hun evangelie dat ze aan het volk verkondigden en maakte daardoor de last van hun zonde zo zwaar dat ze daar net niet onder bezweken. Dan zei Hij tegen hen dat ze zich moesten bekeren van hun slechte werken. Eens toen Jezus een wonder deed vroegen ze Hem uit welke bevoegdheid Hij dat deed. Toen Jezus daarop zei dat God Zijn eigen Vader was, beschuldigden ze Hem van Godslastering en dat Hij daarmee Zichzelf aan God gelijkmaakte. Na elke confrontatie met de leiders liet Hij hen en het volk dat bij hen was weer van Hem weg gaan.

Ondertussen brachten de leiders Jezus in diskrediet en zeiden dat Hij het volk afvallig maakt en ophitst door hen een ander evangelie te vertellen dan dat zij deden. Jezus hoorde dat en verweet hun dat ze konden weten wie Hij was en dus alles van hen wist waardoor Hij hun bedoelingen doorzag. In hun 'onschuld' zeiden ze dan tegen Jezus, waarom spreekt U zo tegen ons, zo iets doen wij niet. We zijn alleen maar bij U gekomen om naar U te luisteren en zijn niet van plan volgeling van U te worden. Er is dan ook geen sprake van dat wij het evangelie dat U verkondigt zullen aannemen. Onderzoek onze werken en bij degene waar dat evangelie van U gevonden wordt, die moet sterven. Met andere woorden, in geval dat Hij (Jezus) dood zou zijn dan wilden zij wel slaven van Jezus worden. En zo is het gebeurt. Toen Jezus door hen onschuldig werd veroordeeld en Hij de beker van Gods toorn leeg dronk voor de schuld van de wereld, hebben ze hun kleren gescheurd en gezegd, we zijn onschuldig aan Zijn dood. Daarna namen de leiders hun positie weer in, onderwezen het volk hun eigen evangelie en gingen weer terug naar Jeruzalem.

Toepassing.

Erkennen dat je ergens schuldig aan bent gaat een mens vaak niet gemakkelijk af. Wie op fouten wordt gewezen is al gauw geneigd daarvoor met de vinger naar anderen te wijzen. Omdat geen mens gedachten kan lezen wordt wel eens gedacht 'wat niet weet wat niet deert'. Bij een mens die zich van kwaad bewust is zal, zodra hij aan dat kwaad wordt herinnerd, de vrede uit het hart verdwijnen en zal het kwaad zijn leven gaan beheersen. Wacht niet te lang om schuld te belijden voordat het te laat is om veroordeling te kunnen afwenden. Dan kan het zijn dat aan veroordeling niet meer is te ontkomen.

Kwaad doen is het gevolg van de zonde door Adam en Eva in het paradijs, waar ieder mens mee besmet is. Toen God Adam riep en zei, Adam, waar ben je, toen wees Adam naar Eva en Eva wees satan aan als de schuldige. Mensen kunnen onrecht nog wel verbergen voor de omgeving maar voor God is dat onmogelijk. Voor God is alles wat wordt gedaan en gedacht zo doorzichtig als glas, voor God blijft niets verborgen.

Het evangelie van de Zoon van God gaat heel de wereld door. Wie zich van de zonde afkeert en in Jezus gelooft biedt Jezus redding aan van zonde en schuld. Bij het sterven van ieder mens of bij de komst van Christus wordt aan ieder mens de opbrengst van zijn werken getoond met daarbovenop zijn schuld. Ieder mens die gelooft in het reddingswerk van Christus en Hem zijn zonde belijdt ontvangt vergeving uit genade en is vrij van schuld en zal worden bevrijd uit de gevangenis van het kwaad.

- Wat vindt jij moeilijk om met anderen te delen?

Shalom, Wim.

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 40. woensdag 8 december 2021.

Kom tot uw Heiland

Kom tot uw Heiland, toef langer niet,
Kom nu tot Hem, Die redding u biedt,
Die ook voor u den hemel verliet,
Hoor naar Zijn roepstem: „Kom!”

refrein:

Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon
Van de zaal'gen, juichend bij Gods Zoon;
Als zij vergaad'ren rondom de troon,
Daar waar de eng'len staan.

„Laat kind'ren komen”, zoo klonk Zijn stem;
Spring op van vreugd, verblijd u in Hem;
O, luister naar die lief'lijke stem:
Toef langer niet, maar „Kom!”

refrein

3 Wil toch bedenken: Hij is nabij:
Volg dan Zijn stem, ook u maakt Hij vrij.
Luister, Hij spreekt tot U en tot mij:
„Komt tot Mij, zondaars, komt!”
