

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 41. woensdag 15 december 2021.

## **Overdenking - voor de Koningstroon.**

*En Juda kwam met zijn broers in het huis van Jozef, die daar nog aanwezig was, en zij wierpen zich voor hem op de grond. Jozef zei tegen hen: Wat is dit voor een daad die u verricht hebt? Weet u niet dat een man als ik zoiets met zekerheid kan waarnemen? Toen zei Juda: Wat zullen wij tegen mijn heer zeggen? Wat zullen wij spreken? Waarmee kunnen wij ons rechtvaardigen? God heeft de misdaad van uw dienaren aan het licht gebracht. Zie, wij zullen slaven van mijn heer zijn, zowel wij als hij bij wie de beker gevonden is. Maar hij zei: Er is geen sprake van dat ik zoiets zou doen! De man bij wie de beker gevonden is, zal mijn slaaf zijn, maar u, trek in vrede naar uw vader. Lezen, Genesis 43:14-17.*

*Samenvatting van Genesis 44:18-34. Dan treed Juda naar voren en zegt tegen Jozef; luister naar mijn belijdenis, wordt niet kwaad op mij als ik spreek, u bent als de farao. U hebt naar onze afkomst gevraagd en wij hebben gezegd dat we nog een oude vader hebben die een kind heeft van zijn ouderdom en dat zijn broer dood is en dat hij alleen is overgebleven. U hebt gezegd, als we hem niet meenemen wij u niet onder ogen konden komen. Wij hebben ook gezegd dat wanneer hij zijn vader verlaat dat onze vader dan zal sterven want hij heeft hem lief. Als we nu bij hem terugkomen en hem niet bij ons hebben dan zal hij sterven. Ik heb mij namelijk bij mijn vader borg gesteld voor hem en gezegd; als ik hem niet bij u terugbreng dan sta ik elke dag bij mijn vader in de schuld. Laat daarom mij in de plaats van de jongen als slaaf van mijn heer blijven en laat de jongen en de broers gaan anders zou ik alle dagen de ellende van mijn vader moeten aanzien die mijn vader zal treffen omdat zijn ziel met hem verbonden is. Lees ook het hele indrukwekkende pleidooi van Juda waarmee hij Benjamin vrij te pleit.*

## **Toelichting.**

*Juda kwam samen met zijn broers het huis van Jozef binnen en ze wierpen zich voor Jozef neer. Toen zei Jozef tegen hen, wat hebben jullie gedaan, weten jullie dan niet dat een man als ik alles weet en niets voor mij verborgen kan blijven? Daarop zei Juda, wat moeten wij daarop zeggen, of waarmee kunnen wij ons rechtvaardigen. God heeft het kwaad dat we hebben gedaan openbaar gemaakt. Wij, en bij hem bij wie de beker gevonden is, zullen slaven zijn van mijn heer. Jozef zei, daar is geen sprake van, alleen bij wie de beker is gevonden wordt mijn slaaf en jullie, ga in vrede terug naar jullie vader. Toen trad Juda naar voren en zei, laat mij toch spreken, wordt niet kwaad want u bent als God. Toen u naar onze familie vroeg hebben wij tegen mijn heer gezegd dat we nog een vader hebben en een broer en dat zijn broer dood is. U hebt toen gezegd, dat als we onze jongste broer niet meenemen u niet meer onder ogen mochten komen. We hebben ook gezegd dat wanneer we hem niet mee terug nemen onze vader zal sterven. En toen onze vader zei dat we nieuw voedsel moesten kopen hebben we tegen hem gezegd dat we zonder onze broer niet konden gaan. Daarop zei hij tegen ons: Jullie weten dat mijn vrouw mij twee zonen gebaard heeft, de ene is weggegaan en is verscheurt en ik heb hem niet teruggezien. Als jullie ook deze zoon van mij afnemen dan zal ik kinderloos sterven. Als ik dan zonder de jongen bij mijn vader terug kom, want hij is met hart en ziel aan hem verbonden, dan zal hij van verdriet sterven. Uw dienaar heeft zich bij mijn vader borg voor hem gesteld. Als ik hem niet weer bij hem terugbreng sta ik alle dagen bij hem in de schuld. Laat mij in de plaats*

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 41. woensdag 15 december 2021.

*van deze jongen slaaf worden van mijn heer, en laat hem met de broers gaan. Als ik zonder de jonge bij mijn vader kom, dan zal ik alle dagen de ellende moeten aanzien die mijn vader zal treffen.*

*Toen Jezus werd veroordeeld hebben de joden en het volk zich voor Jezus neergebogen. Ondanks dat ze wisten dat God alles van hen wist en dat niets voor Hem verborgen kon blijven en eens alles in het licht zal worden gebracht, hebben ze dat gedaan voor de ogen van God. Daarom kunnen de Joden zich bij God niet verontschuldigen voor dat wat ze met Jezus hebben gedaan om zich daarmee voor God te rechtvaardigen. Toen Jezus werd gekruisigd hebben de Joodse leiders samen met het volk geroepen, Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen. Met andere woorden, wat daarvan komt daarvan nemen wij de schuld op ons. Neem ons dan maar gevangen in de plaats van het volk en stuur het volk van U weg zodat zij geen slaaf van U worden. Maar dat wil Jezus niet. Alleen die zich schuldig weet die mag bij Jezus komen.*

*Het volk wist zich schuldig voor God en kwam bij Jezus om van hun schuld te worden verlost. De joodse leiders zeiden dat ze niet schuldig zijn en ook geen verlossing door Jezus nodig hebben. Daarom stuurde Jezus hen van Hem weg om naar hun God en Vader te gaan. Maar dat wilden de Joodse leiders niet, want hoe zouden zij dan, zonder dat het volk bij hen was, hun God en Vader, onder ogen kunnen komen. God had hen immers aangesteld om voor Zijn volk te zorgen. Ze zeiden dan tegen Jezus dat Hij niet de Zoon van God is (dood voor hen is). De Joden wisten dat God twee zonen heeft geschapen, het volk Israël, Gods eerstgeboren zoon en Jezus, Gods eniggeboren Zoon die daaruit ontvangen is door de Heilige Geest. God had tegen Zijn volk gezegd dat er één Zoon (Jezus) van hem is weggegaan, maar Hij Hem tot dan toe nog niet heeft teruggezien. God had ook gezegd dat Hij bang was dat ook Zijn volk onder hun leiding, onderweg naar de eeuwigheid, zou kunnen verongelukken en vertrouwde hen Zijn volk niet toe. Want in dat geval is God ontroostbaar omdat Hij dan kinderloos zal zijn. De Joden (Juda) hebben zich borg gesteld voor het volk. Om bij God de Vader terug te komen zonder dat het volk bij hen is, is voor hen dan ook geen optie. Hoe zouden de joden hun God en Vader onder ogen kunnen komen zonder dat het volk bij hen is, en daarvan de ellende van God, tot in eeuwigheid kunnen aanzien?*

## **Toepassing.**

*Adam is de eerste mens en wordt zoon van God genoemd. Deze Adam verloor zijn zoon schap door de zonde en is gestorven. Jezus is de eniggeboren Zoon van God en de laatste Adam, ontvangen van de Heilige Geest en is De Zoon van Zijn ouderdom. Wie Jezus afwijst zegt daarmee tegen God, straf mij maar voor mijn zonde, Jezus hoeft mijn schuld niet voor mij te betalen. Dat klinkt gewetensvol maar daarvan is het einde de dood. Maar God heeft geen behagen in de dood van een goddeloze maar wil dat ieder mens tot bekering komt. Daarom heeft, wat de mens niet kan, Christus gedaan in de plaats van de mens. Alleen Jezus kan volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. De mens die verlossing door Jezus afwijst en zichzelf wil redden die stuurt Hij samen met Zijn evangelie woord, van Hem weg. Maar wie Zijn stem hoort en doet wat Hij zegt, die wijst Hij niet af. Naar hem strekt Hij Zijn handen uit en nodigt uit om samen met Hem te delen in Zijn heerlijkheid. Wie slaaf wil zijn van Jezus die redt Hij uit de dood en wekt Hij op in een nieuw leven.*

- *Prijst God voor redding door Jezus. Shalom, Wim.*

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 41. woensdag 15 december 2021.

## Herstel mijn eerste liefde.

Vader in de hemel  
Die zoveel om mij geeft  
Dat U in Uw genade  
Uw Zoon gegeven heeft  
Dank U voor Uw liefde  
Uw eindeloze trouw  
Dat ondanks al mijn falen  
U zegt: "Ik hou van jou".

\*\*\*

Herstel mijn eerste liefde  
Die ik ooit had voor U  
Want ik wil van U houden  
Nog zoveel meer dan nu.  
Mijn hart moet weer gaan branden  
Zoals het heeft gedaan  
Vol vuur en vol van hartstocht  
Die nooit meer weg zal gaan.

\*\*\*

De drukte van het leven  
Trok mij met zich mee.  
De liefde die vervaagde  
De passie die verdween.  
Ik was U niet vergeten  
Maar nam de tijd niet meer  
Om in uw woord te lezen  
Bij U te zijn o Heer

\*\*\*

Vader in de hemel  
Met eerbied vraag ik nu  
Of U mij wilt vergeven.  
Ik kan niet zonder U  
Dank U voor Uw liefde  
Uw eindeloze trouw.  
En Vader, ik wil zeggen  
Dat ik zoveel van U hou.

\*\*\*