

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 43. woensdag 29 december 2021.

## **Overdenking - Jakob naar Egypte.**

*Israël brak op met alles wat hij had, en hij kwam in Berseba; daar bracht hij offers aan de God van zijn vader Izak. En God sprak tot Israël door nachtelijke visioenen en zei: Jakob! Jakob! En hij zei: Zie, hier ben ik. En Hij zei: Ik ben God, de God van uw vader; wees niet bevreesd om naar Egypte te trekken, want Ik zal u daar tot een groot volk maken. Ik zal met u meetrekken naar Egypte en Ik zal u ook zeker doen terugkeren; en Jozef zal uw ogen sluiten. Toen stond Jakob op en vertrok uit Berseba, en de zonen van Israël vervoerden hun vader Jakob, hun kleine kinderen en hun vrouwen op de wagens die de farao gestuurd had om hem te vervoeren. Hun vee en hun bezittingen die zij in het land Kanaän verworven hadden, namen zij mee; en zij kwamen in Egypte aan, Jakob en heel zijn nageslacht met hem. Genesis 46:1-6.*

*Lees ook Genesis 46:8-27. Daarin worden de familieleden genoemd die meetrekken naar Egypte.*

*Jakob stuurde Juda vóór zich uit naar Jozef om hem de weg te laten wijzen naar Gosen. Toen zij in het land Gosen aangekomen waren, spande Jozef zijn wagen in en ging naar Gosen, zijn vader Israël tegemoet. Toen hij voor hem verscheen, viel hij hem om de hals en hilde hij lange tijd aan zijn hals. Toen zei Israël tegen Jozef: Nu kan ik sterven, nu ik jouw gezicht weer gezien heb, want je leeft nog. Daarop zei Jozef tegen zijn broers en tegen het huis van zijn vader: Ik ga het aan de farao vertellen. Ik zal tegen hem zeggen: Mijn broers en het huis van mijn vader, die in het land Kanaän woonden, zijn naar mij toe gekomen. De mannen zijn herders van kleinvee, want zij zijn altijd veehouders geweest. Zij hebben hun kleinvee en hun runderen, en alles wat zij hebben, meegebracht. Wanneer het zal gebeuren dat de farao u roept en vraagt: Wat is uw beroep? dan moet u zeggen: Uw dienaren zijn altijd veehouders geweest, van onze jeugd af aan tot nu toe, zowel wij als onze vaderen. Dan zult u in de landstreek Gosen mogen wonen, want elke herder van kleinvee is voor de Egyptenaren een gruwel. Genesis 46:28-34.*

*Na het bericht dat Jozef nog leeft, verzamelt Israël al zijn bezittingen en gaat op weg en kwam in Berseba, dat is, put van de eed, en brengt God daar offers. Het lijkt erop dat in de twintig jaar dat Jozef weg was Jakob niet meer met God heeft gesproken. Nu Jakob hoort dat Jozef nog leeft gaat hij naar God. Daar roept God hem en spreekt God met hem in visioenen. Zo kwamen ze allen veilig aan in Egypte. Het totale aantal zielen van Jakobs familie was zeventig. Het getal van de volheid.*

*Toen Israël in Gosen aangekomen was ging Jozef hem tegemoet. Hij omarmde hem en hilde lange tijd om zijn hals. Toen zei Israël: Nu ik jou gezien heb kan ik sterven. Daarop zei Jozef tegen Israël: Ik zal de farao laten meedelen dat mijn familie gekomen is en dat ze veehouders zijn en geen herders. Als de farao dan aan jullie zal vragen wat je beroep is dan moeten jullie zeggen, veehouders, dan zullen jullie in Gosen mogen wonen. Want van herders hebben Egyptenaren een afkeer.*

## **Toelichting.**

*Israël, dat in het land van de belofte woonde, heeft lange tijd uitgezien naar de komst van de Messias. In Kanaän heeft het volk geleefd zonder de God van hun vader Izak te zien. In Berseba, de put van eed, heeft God aan het volk Israël een eed gezworen en belooft dat Hij hen niet zou verlaten en niet bang hoefde te zijn toen God hen in ballingschap stuurde. In die tijd sprak God met hen in visioenen door de profeten.*

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 43. woensdag 29 december 2021.

*De stam Juda was vooruitgestuurd om het volk van Israël de weg te wijzen naar het vruchtbaarste gebied in de wereld, Jeruzalem om daar door God te worden onderhouden. Daar, in de wereld van zonde en schuld, is Jezus naar hen toegekomen. Hij heeft Zijn volk omarmt en lange tijd aan de hals van Zijn volk gehuild. Toen heeft Hij de straf gedragen die wij hadden verdiend. Zo heeft Jezus de belofte aan Israël vervuld.*

*Toen Jezus naar de wereld kwam en zijn verlossend werk op aarde had volbracht, heeft Hij Israël de ogen gesloten. Deze taak van Israël, om door hen de Messias geboren laten worden, zit erop. Vanaf dat moment heeft Israël een andere taak en dat is, drager en getuige zijn van het woord van God in de wereld. Na Zijn hemelvaart heeft Jezus de Heilige Geest in de wereld uitgestort Die het evangelie van het Koninkrijk van God in de harten van mensen wil bewerken en het geloof geeft aan hen die daarom vragen. Daaruit is de Gemeente van Christus voortgekomen, die vanaf Zijn hemelvaart verlangend uitziert naar Zijn wederkomst. Jezus heeft tegen Zijn broers en tegen allen die Hem volgen gezegd: Als de overste van de wereld (satan) jullie vraagt, wat is jullie beroep, dan moeten jullie zeggen, wij zijn altijd veehouders geweest, wij en onze vaders. In dat geval mag je wel in het beste deel van het land wonen (daar waar het woord van God wordt opgediend). Want herders (predikers van het woord van God) die het volk van God weidden en aan hen het Koninkrijk van God verkondigen, zijn voor de wereld een gruwel. De wereld haat joden en christenen. (Denk hierbij ook aan de geschiedenis van Jakob en Laban voordat Jakob voor hem vluchtte).*

## **Toepassing.**

*Aan de levenswijze van christenen is het vaak moeilijk te zien dat die al hun (huisraad) vuilnis bij de weg hebben gezet en in de wereld onderweg zijn om daar door God onderhouden te worden tot Jezus komt. De verdeeldheid in Zijn Gemeente wijkt vaak niet af van de verdeeldheid die er in de wereld is. Jezus heeft gezegd: Maak geen ruzie onderweg. Maar elk kerkgenootschap formuleert haar eigen visie op het geloof om zich daardoor van elkaar te kunnen onderscheiden, in plaats van zich daardoor juist met elkaar te verbinden. Vriend met de wereld betekent vijandschap met God. De Gemeente maar ook de Jood vergeet vaak dat joden en christenen een gruwel zijn voor de wereld vanwege dat die schapen die van de wereld zijn verzamelen voor het Koninkrijk van God. Dat is er de oorzaak van dat de wereld daartegen strijd voert die langzaam het hoogtepunt bereikt. Tegen iemand die net volgeling van Jezus is geworden wordt weleens gezegd: Welkom in de strijd! Het is dan ook die strijd die wordt bedoeld. Maar weet ook dit, joden en christenen hebben geen strijd te voeren tegen mensen maar tegen de tijdgeest van de wereld, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Satan zal in de tijd die hem nog rest die strijd tegen de kinderen van God blijven voeren, om zo de wederkomst van Jezus Christus te vertragen.*

*Elke volgeling van Jezus heeft die strijd van het geloof tegen het kwaad te voeren. Dat betekent dagelijks de zonde overwinnen door het goede te doen. De verleidingen van de wereld zijn zeer aantrekkelijk en wakkeren de menselijke begeerte aan in de mens. Waak, dat je niet in handen valt van het kwaad. Staande blijven in verleiding vraagt voortdurende zelfverloochening. Met Jezus aan je zijde ben je overwinnaar.*

- Welk wapen gebruik jij tegen de begeerte en voortdurende verleidingen van de wereld?

Shalom, Wim.

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 43. woensdag 29 december 2021.

## **Ik Val Niet Uit Zijn Hand**

Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig

Ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen

Ik heb U nodig, Heer

De rest is overbodig

\*\*\*

De mensen hebben andere idolen

En wringen zich voor hen in honderd bochten

Maar dat zal ik nooit doen

En zelfs hun naam niet noemen

\*\*\*

Mijn God, U vult mijn bord, U vult mijn beker

U hebt iets moois bedacht

En straks is het van mij

U houdt mijn hele leven in uw handen

En ik kom goed terecht

Want dat hebt U gezegd

\*\*\*

De hele nacht lig ik aan God te denken

Ik voel dat Hij er is

Zijn wijsheid geeft me rust

Dan word ik blij en zeker van mijn redding

Ik leef, ik leef naast God

Ik val niet uit zijn hand

\*\*\*

Want U zult mij niet zomaar laten sterven

Ik hoef niet naar het graf

Want U laat mij niet los

U wilt mij leren waar ik het moet zoeken

Heel dicht bij U, mijn God

Zal ik gelukkig zijn

\*\*\*