

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 48. woensdag 2 februari 2022.

## **Overdenking - De zonen gezegent.**

*Nadat Jakob zijn twee kleinzonen heeft gezegend riep Jakob zijn zonen en zei: Verzamel jullie, dan maak ik jullie bekend wat jullie in later tijd overkomen zal. Kom bijeen en luister, zonen van Jakob, luister naar Israël, jullie vader. lezen, Genesis 49:1-21.*

## **Toelichting.**

*Jakob en zijn vaderen zijn door God gezegend. Hier mag Jakob (strijder Gods) op zijn beurt zijn nakomelingen zegenen. Met uitzondering van Juda, waaruit Jezus is geboren, kan Jakob niet veel goeds zeggen over wat zijn kinderen in later tijd te wachten staat. Halverwege verzucht Jakob dan ook, op Uw verlossing wacht ik HEERE. Onderstaand een korte toelichting op de zegenspreuken van Jakob voor zijn zonen. De zegen voor Jozef en Benjamin wordt in de volgende brief behandeld.*

### ***De zonen van Lea.***

- 1 Ruben; hij verspeelde zijn eerstgeboorterecht doordat hij zijn vader heeft beledigd en vernederd door met een vrouw van Jakob te slapen. Dit als teken hoe Israël omging met het bezit van God.*
- 2 Simeon en Levi; Zij zijn broers in het kwaad, moordenaars die hun woede niet kunnen inhouden. Zij zijn opgegaan in de andere stammen. Levi wordt de dienstknecht van God en krijgt geen erfdeel in Israël. Moses en Aaron stammen af van Levi.*
- 4 Juda; Hij wordt geprezen. Uit hem is de Christus geboren die zal heersen over Israël en de volken van de aarde. Hij moet strijd leveren maar zal overwinnen. Hij heeft zich borg gesteld voor Benjamin, zoals Jezus dat deed voor de zonde van de wereld.*
- 5 Zebulon; Hij is een handelaar en richt zich op naar de wereld.*
- 6 Issaschar; Hij zoekt voordeel maar moet daarvoor wel een grote prijs betalen.*

### ***De zonen van de Bilha, het dienstmeisje van Lea.***

- 7 Dan, hij is een advocaat van het kwaad en wordt met een slang vergeleken waar het kwaad uit voortkomt. Zodra Jakob dit voor zich ziet wordt het hem teveel en verzucht hij: Op uw zaligheid wacht ik HEERE.*
- 8 Naftali, hij is onafhankelijk en zal leven in vrijheid. Hij moet zich daarvoor wel inspannen maar het zal hem gelukken.*

### ***De zonen van Zilpa het dienstmeisje van Rachel.***

- 9 Gad, hij moet veel strijd leveren maar zal daarin staande blijven.*
- 10 Aser, hij zal met overvloed gezegend worden waarvan hij mag uitdelen.*

*In het woord 'zegenen' zit het karakter van profetie en dat wordt benadrukt door de woorden, in later tijd. Zegenen betekent in Bijbels opzicht; de ander vruchtbaarheid toewensen in de Naam van de drie-enige God in het geloof dat Hij dat ook zal geven. In zegenen gaat het om vrucht dragen. Daarvoor moeten dan wel de condities worden geschapen en de wil aanwezig zijn, om ook werkelijk vruchtbaar te kunnen worden. vruchtbaarheid heeft in geestelijke zin de betekenis van voorspoed in de dingen van God, door overgave aan God de Vader. Zegenen is iets anders dan gewoon een wens uitspreken. Het is in nederigheid*

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 48. woensdag 2 februari 2022.

*gehoorzaamheid betrachten. Door te zegenen worden de ware bedoelingen van het hart zichtbaar. In Matheus 5, de zaligsprekingen, worden we daarop gewezen. Iemand die de wil van God doet is dan ook een gezegend mens. In de zegen wordt het volbrachte werk van Jezus Christus bekend gemaakt waardoor de mens die wordt gezegend bewust wordt van zonde wat bekering kan uitwerken.*

*De persoon die zegent staat boven degene die gezegend wordt en krijgt om te kunnen zegenen, daarvoor de autoriteit en de kracht van God. Het is dan ook God Die zegent. In het oude testament gaf God aan Mozes de opdracht om Zijn volk te zegenen met de woorden: De HEERE zegene u en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede! God zei: Zo moeten zij Mijn Naam op de Israëlieten leggen; en Ik zal hen zegenen. Daarom wordt nog steeds de Gemeente van Christus met die zegen gezegend. In een brief van Paulus aan de gemeente van Efeze begroet hij hen met de woorden: Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.*

*Zegenen is een heilige zaak en klinkt er ook een ernstige waarschuwing wanneer er staat: Laat niemand een ontuchtpleger zijn of een onheilige, zoals Ezau, die voor één enkele maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want u weet dat hij ook daarna, toen hij de zegen wilde erven, verworpen werd, want hij vond geen plaats van berouw, hoewel hij de zegen vurig en met tranen zocht. Om een zegen te kunnen ontvangen is een gelovig verlangend hart nodig dat zal God horen: Een voorbeeld daarvan is het gebed van Jabez, die God aanriep en zei: Als U mij rijk zegent en mijn gebied uitbreidt, Uw hand met mij is en U het kwaad van mij wegdoet, zodat het mij geen smart brengt... En God liet komen wat hij gevraagd had.*

*Ook voorbeden doen is zegenen. Johannes schrijft: Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat. Dat die voorbede haar uitwerking niet mistte blijkt uit de volgende woorden die daarna gesproken werden: Want ik was zeer verblijd, toen er broeders kwamen die van uw waarheid getuigden, hoe u in de waarheid wandelt. Ik heb geen grotere blijdschap dan hierover, dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Ontvang dan deze zegenbede die elke zondag over de gemeente wordt uitgesproken: De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.*

## **Toepassing.**

*Zegenen in de naam van de drieënige God is een opdracht aan allen die geloven in de Zoon van God. Zegen niet alleen je geliefden of zij die dicht bij je staan, zegen ook wie je kwaad doen en beantwoord hun gedrag met goed doen, want door dat te doen, zult u vurige kolen op hun hoofd hopen. Dat eerste lukt vaak nog wel, maar hen zegenen die al zoveel goederen hebben of hen die ons kwaad hebben aangedaan vraagt eerst van onszelf een hart dat ontdaan is van jaloezie en vergevingsgezind is. Voordat kan worden gezegend is het dan ook eerst nodig om onze eigen bitterheid bij God te brengen en te overwinnen om zelf dienstbaar te kunnen zijn aan God. Met de zegen die Hij geeft kunnen we anderen zegenen in Zijn Naam, zodat zowel degene die zegent als de gene die wordt gezegend, gezegend is.*

- *Wie heb jij voor het laatst gezegend waar jezelf mede door gezegend werd?*

*Shalom, Wim.*

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 48. woensdag 2 februari 2022.

**Heer! ik hoor van rijke zegen,**

Heer! ik hoor van rijke zegen,  
Die Gij uitstort, keer op keer;  
Laat ook van die milde regen  
Dropp'len vallen op mij neer;  
Ook op mij, ook op mij,  
Dropp'len vallen ook op mij.

\*\*\*

Liefde Gods, zo rein, zo krachtig,  
Bloed van Jezus, rijk en vrij,  
Gods genade, sterk en machtig,  
O, verheerlijk U in mij.  
Ook in mij, ook in mij,  
O, verheerlijk U in mij!  
Ook in mij, ook in mij,  
O, verheerlijk U in mij

\*\*\*

Ga mij niet voorbij, o Herder  
Maak mij gans van zonden vrij;  
Vloeit de stroom van zegen verder,  
Zegen and'ren, maar ook mij.  
Ja, ook mij, ja, ook mij,  
Zegen and'ren, maar ook mij!  
Ja, ook mij, ja, ook mij,  
Zegen and'ren, maar ook mij!

\*\*\*