

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 50. woensdag 16 februari 2022.

## **Overdenking - Jakob sterft.**

*Jozef liet zich op het gezicht van zijn vader vallen, hilde om hem en kuste hem. Jozef gebod zijn dienaren, de geneesheren, zijn vader te balsemen, en de geneesheren balsemden Israël. Het balsemen van hem duurde veertig dagen, want dat is het aantal dagen dat het balsemen duurt; en de Egyptenaren beweenden hem zeventig dagen. Toen de dagen van het bewenen van Jakob voorbij waren, sprak Jozef tot het huis van de farao: Als ik toch genade gevonden heb in uw ogen, spreek dan ten aanhoren van de farao: Mijn vader heeft mij laten zweren: Zie, ik ga sterven; in mijn graf, dat ik voor mijzelf in het land Kanaän uitgehouwen heb, daar moet je mij begraven. Nu dan, laat mij toch gaan om mijn vader te begraven; daarna zal ik terugkomen. De farao zei: Ga en begraaf uw vader, zoals hij u heeft laten zweren. En Jozef ging op weg om zijn vader te begraven, en alle dienaren van de farao, de oudsten van zijn huis en al de oudsten van het land Egypte gingen met hem mee; en verder heel het huis van Jozef, zijn broers en het huis van zijn vader. Alleen hun kleine kinderen, hun kleinvee en hun runderen lieten zij in de landstreek Gosen achter. Met hem gingen zowel wagens als ruiters mee; het was een zeer grote menigte. Toen ze bij de Doornendorsvloer kwamen, die zich aan de overzijde van de Jordaan bevindt, bedreven ze daar rouw over hem met een grote en zeer zware rouwklacht. Hij hield zeven dagen rouw over zijn vader. Toen de inwoners van dat land, de Kanaänieten, de rouw op de Doornendorsvloer zagen, zeiden ze: Dit is een zware rouw van de Egyptenaren! Daarom gaf men die plaats de naam Abel-Mizraïm; hij ligt aan de overzijde van de Jordaan. En zijn zonen deden met hem zoals hij hun geboden had: zijn zonen vervoerden hem naar het land Kanaän en begroeven hem in de grot op de akker in Machpela, die Abraham samen met de akker als eigen graf gekocht had van Efron, de Hethiet; deze grot ligt tegenover Mamre. Nadat hij zijn vader begraven had, keerde Jozef terug naar Egypte; hij en zijn broers, en allen die met hem meegetrokken waren om zijn vader te begraven. Lezen Genesis 50:1-14*

## **Toelichting.**

*Dat Jakob sterft en hij veertig dagen wordt gebalsemd is een verwijzing naar een bepaalde tijd dat Israël door God voor een tijd wordt beproeft. Maar dat duurt niet eeuwig, na de tijd van beproeving zal Israël worden hersteld, daarvoor staan de zeventig dagen van het bewenen van Jakob door de wereld. Dan zal Jakob tot zijn doel zijn gekomen, in het beloofde land. Jezus was naar de wereld gekomen voor de kinderen van Israël die nu voor een tijd worden beproeft. Jezus is na de uitstorting van de Heilige Geest teruggedaan naar de wereld en heeft Zijn Kerk op aarde gesticht waar Christus leeft in hen die geroepen zijn tot Zijn Licht.*

*Toen Israël Jezus had afgewezen was er in de hemel een groot verdriet en wordt daar getreurd om Israël. Maar er is hoop voor Israël, zijn nageslacht was niet bij de begraving maar blijft achter in de wereld, waar God het volk een aparte plaats heeft toegewezen. God heeft hen verkozen uit de volken om Zijn volk te zijn en als een getuigenis van God de Schepper voor de volken. Het volk Israël moet veel lijden om de naam van God, het wordt als het ware op doorns gedorst. Maar op de dorsvloer wordt ook het koren van het kaf gescheiden. Israël zal worden gezuiverd van het kwaad. Bij het sterven worden de vruchten zichtbaar die voor God zijn voortgebracht. Dan zal de wereld rouw bedrijven omdat ze niet heeft geloofd in de naam van Jezus. Op de dorsvloer van de Jebusiet Arauna zullen de werken van ieder mens worden gedorst.*

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 50. woensdag 16 februari 2022.

## Toepassing.

*Of je nu jong bent of al wat ouder, wie door de liefde van Christus is aangeraakt krijgt bij het lezen van dit gedeelte een dubbel gevoel. Aan de ene kant heeft Jakob zijn bestemming bereikt, dat is, begraven worden in het beloofde land, dat het verlangen is van een ieder die Christus lief heeft. Aan de andere kant zijn er kinderen die hun geliefden daar begraven, en daar zelf ook begraven willen worden maar nog niet zien wat hun vader heeft gezien en dat is, door genade gered. In dat opzicht is er in de wereld niets veranderd. De weg van het geloof is en blijft een weg van strijd die in Christus overwonnen kan worden.*

*In dit gedeelte worden we bepaald met de vraag: wat is geloof. Iemand zei eens: Geloof is, onzeker weten. Bijvoorbeeld je gelooft in God, Allah, Boeddha, idool, in iets of in niets, maar zeker weten doe je het niet. Geloof is dan ook, iets voor waar aannemen zonder het gezien te hebben. Paulus zegt hiervan: Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Geloof staat in dit verband gelijk aan, de waarheid kennen.*

*Om tot geloof te kunnen komen moet er een verandering plaatsvinden in ons denken. De broers van Jozef waren vooral bezig met zichzelf en hadden geen oog voor de dingen van God. Zij kenden God wel maar dan van horen zeggen. God was voor hen ver weg die dat wat ze in het verborgene deden niet zag en wilden ook niet door hun broer op hun goddeloos gedrag gewezen worden. Is dat misschien in de Gemeente van Christus vandaag ook niet het geval?*

*Ieder mens heeft geloof in God daarvan getuigen de ontelbare afgoden die de mens maakt en daaraan zelf betekenis geeft. Wanneer aan mensen wordt gevraagd of ze in God geloven, dan zullen veel mensen daar nog wel bevestigend op antwoorden. Maar wanneer dan aan hen wordt gevraagd of ze God ook gehoorzamen wordt daarop vaak geantwoord: Wij doen ons best om goed te doen. Blijkbaar weet ieder mens het verschil tussen de wil van God dat is, doen wat goed is, en de wil van het kwaad, doen wat kwaad is. Wie weet wat goed is die kent God, want alleen God is goed. Daarom wil een mens niet graag aangesproken worden op zijn slechtheid omdat een mens dan zichzelf moet veroordelen in het kwaad.*

*Om over het handelen van anderen en daarom ook over henzelf geen waardeoordeel te hoeven uitspreken wordt veel wat er in de wereld gebeurt gebracht onder de dekmantel van de liefde. Maar wie slechte dingen doet gaat in tegen de liefde van God. Wie van iemand houdt die brengt iemand onder de liefde van Christus. Dat betekent overgave aan Hem die Liefde is. Dan kan de Ware Liefde van God ten volle worden ervaren.*

*Alleen door geloof in Jezus Christus kan een mens door genade worden gered van zonde en schuld op grond van het reddingswerk van Christus aan het kruis op Golgotha. De liefde van God aan de mens is alleen hierin gelegen; Dat God Zijn Zoon gegeven heeft om een ieder die in Hem gelooft niet verloren laat gaan maar eeuwig leven heeft. Dat is toch waar ieder mens naar verlangt?*

- *Wat doe jij als je door christenen wordt aangesproken op je daden?*

*Shalom, Wim.*

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 50. woensdag 16 februari 2022.

<https://www.youtube.com/watch?v=9lIVixTkQ34>

Een prachtig lied!

Volg het Lam en zing een nieuw lied

## **Gods volk wordt opgeheven tot voor Zijn troon,**

Gods volk wordt opgeheven tot voor Zijn troon, met vele gebeden in hun hart.

God zegenet allen die tot Hem terugkeren; ze leven allen in het licht.

Bid dat de Heilige Geest Gods woorden verlicht, zodat we Gods wil volledig te weten komen.

Moge het hele volk Gods woord liefhebben en op zoek gaan naar kennis van God.

Moge God ons meer van Zijn genade geven, zodat onze gezindheid kan veranderen.

Moge God ons vervolmaken, zodat we één in hart en geest met Hem worden.

Moge God ons disciplineren, zodat we onze plicht tegenover Hem kunnen vervullen.

Moge de Heilige Geest ons dagelijks geleiden om te preken en te getuigen van God.

Moge het hele volk goed van kwaad kunnen onderscheiden en de waarheid in praktijk brengen.

Moge God de bedrivers van kwaad bestraffen en Zijn kerk onverstoord zijn.

Moge het hele volk ware liefde aanbieden aan God, die zeer aangenaam en zoet is.

Moge God iedere belemmering wegnemen, zodat we ons helemaal aan God kunnen geven.

Moge God ervoor zorgen dat ons hart God blijft liefhebben, zodat we God niet verlaten.

Mogen degenen die door God zijn voorbestemd, terugkeren tot Zijn aanwezigheid.

Moge het hele volk zijn lofprijzing zingen tot God, die heerlijkheid heeft bereikt.

God met Zijn volk zijn en ervoor zorgen dat we blijven leven in Gods liefde.

Moge God met Zijn volk zijn en ervoor zorgen dat we blijven leven in Gods liefde.