

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 51. woensdag 23 februari 2022.

Overdenking. Jozef gaat sterven.

Toen de broers van Jozef zagen dat hun vader dood was, zeiden ze: Als Jozef ons haat, zal hij ons zeker al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben, vergelden. Daarom lieten zij tegen Jozef zeggen: Uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven: Dit moeten jullie tegen Jozef zeggen: Och, vergeef toch de overtreiding van uw broers en hun zonde, want zij hebben u kwaad gedaan. Maar nu, vergeef toch de overtreiding van de dienaren van de God van uw vader. Jozef huilde toen zij zo tot hem spraken. Daarna gingen ook zijn broers naar hem toe. Zij vielen voor hem neer en zeiden: Zie, wij zullen u tot slaven zijn. Jozef zei daarop tegen hen: Wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God? Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is: een groot volk in leven te houden. Nu dan, wees niet bevreesd. Ikzelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak hij naar hun hart. Lezen, Genesis 50:15-21.

Jozef bleef in Egypte wonen, hij en het huis van zijn vader; Jozef leefde honderdtien jaar. Jozef zag van Efraïm de derde generatie; ook werden de zonen van Machir, de zoon van Manasse, op de knieën van Jozef geboren. En Jozef zei tegen zijn broers: Ik ga sterven, maar God zal zeker naar jullie omzien en jullie uit dit land laten trekken naar het land dat Hij gezworen heeft aan Abraham, Izak en Jakob. En Jozef liet de zonen van Israël zweren: God zal zeker naar jullie omzien en dan moeten jullie mijn beenderen vanhier meenemen. En Jozef stierf toen hij honderdtien jaar oud was; ze balsemden hem en men legde hem in een kist, in Egypte. Lezen, Genesis 50:22-26.

Toelichting.

Toen hun voorgeslacht, de geloofshelden gestorven waren kwam hun zonde weer bij hen in herinnering. Nog steeds wisten ze niet wat vergevende genade betekent en kenden ze de oprechtheid van Jozefs bedoelingen niet. Bang dat ze waren dat Jozef alsnog vergelding eiste, verzonnen ze weer een leugen en lieten door anderen, in naam van hun vader, tegen Jozef zeggen, vergeef toch hun zonde. Maar Jozef doorzag de leugen van zijn broers en werd diep bedroeft. Toen daarna zijn broers zelf bij hem kwamen en zich aanboden om zijn slaven te zijn ziet Jozef hen met medelijden in de ogen aan en zei; vanwaar die angst voor mij, ik ben Het niet die oordeelt maar God. Wees niet bang maar geloof dat God het kwade heeft omgebogen tot iets goeds om jullie te redden. Ikzelf zal jullie onderhouden. Zo stelde hij hen gerust. Jozef en zijn broers bleven in Egypte wonen. Toen Jozef ging sterven liet hij zijn broers zweren om zijn beenderen mee te nemen naar Kanaän.

Jozef heeft samen met zijn broers zeventig jaar in Egypte gewoond en is daar tachtig jaar onderkoning geweest. Tachtig jaar nadat Jozef gestorven was werd Mozes geboren. Weer tachtig Jaar later heeft Israël Egypte verlaten om naar Kanaän te gaan. Totaal heeft Israël Tweehonderd vijftien jaar in Egypte gewoond, onbekwaam met geloof richting zoekend.

Tot op de dag van vandaag wordt het volk van Israël herinnerd aan dat wat ze met Jezus hebben gedaan. Ze weten dat ze Jezus onschuldig hebben laten veroordelen maar willen Jezus niet erkennen als de Messias. Omdat zij zich hebben aangeboden om slaven te zijn leeft Israël, nog tot op de dag van vandaag, volgens de

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 51. woensdag 23 februari 2022.

wet van Mozes om daardoor God gunstig te stemmen. Jezus is diep bedroeft dat Zijn volk Hem niet erkent als de Messias die komen zou en in de angst van de hoop leven. Jezus maakt Zijn volk geen verwijt maar stelt hen gerust door te zeggen: Wat jullie met Mij hebben gedaan heeft God juist gebruikt om de wereld te redden van zonde en schuld. Bij God is vergeving voor zowel de leiders van het volk alsook voor heel het volk van Israël, Hij zal hen onderhouden. Wie dat gelooft hoeft niet bang te zijn voor de toorn van God. Jezus is bij God en wacht op het moment dat God Hem opnieuw naar de wereld zendt om het Koninkrijk van God in ontvangst te nemen. Ondertussen draagt het volk Israël figuurlijk nog steeds de beenderen van Jezus mee in de woestijn van hun leven. Israël wil geen vergeving ontvangen want dan zal Israël moeten erkennen dat het vanwege Christus schuldig staat tegenover God. Ondanks hun afwijzing heeft het volk Israël een aparte plaats in de wereld onder de bescherming van Christus totdat Hij komt. Dat is het moment dat hij Zijn verkiezende genade uitdeelt aan de kinderen van de belofte en volgt het oordeel voor hen die niet in Hem hebben geloofd. Zo zijn er voor Israël en de wereld rijke beloften weggelegd in de hoop die in ons is.

Toepassing.

Met bovenstaande Bijbelgedeelte zijn we aan het slot gekomen van het boek Genesis. In dit laatste gedeelte biedt God de wereld zijn vergevende en verkiezende genade aan. Het grootste gedeelte van het volk Israël leeft nog steeds in de gedachte; zalig te worden door het doen van de wet van God. Maar zij staat onder de bescherming van God, tot heil van de volken. God zei tegen Abraham: Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Deze belofte geldt tot op de dag van vandaag. Israël moet leren in plaats van; door werken zalig worden, zalig te worden door de genade die God schenkt door Zijn Zoon Jezus Christus. Dat geldt trouwens niet minder voor de Gemeente van Christus in onze tijd. Pas dan worden zonden vergeven en staat een mens in de vrijheid.

De broers probeerden bij Jozef vergeving te ontvangen op grond van het geloof van hun voorouders, uit angst voor vergelding. Zij hebben de Liefde niet gekend. Johannes schrijft: Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Een mens kan het Koninkrijk van God niet binnengaan op grond van een voordracht van anderen door te zeggen: Die of die mens heeft zo goed geleefd, die moet wel in de hemel komen. Jezus wordt diep bedroeft wanneer mensen wel alles over Jezus weten maar Hem desondanks toch niet kennen. God heeft namelijk geen behagen in de verlorenheid van de mens maar wil dat ieder persoonlijk tot bekering komt.

Zo is er hoop voor ieder mens die Jezus tot Zijn Heiland heeft. Voor die mens is ook de vraag niet relevant of iemand wel of niet in de hemel komt, want de mens is geschapen voor de aarde en om vruchtbaar te zijn. Jezus vraagt van Zijn kinderen om in gehoorzaamheid Hem te volgen, en lief te hebben. Dat is de strijd die in ieder mens woedt. Daarmee wordt geen broederliefde of eros liefde bedoelt. Dat is de liefde waarmee de wereld lief heeft. Die liefde staat voor wederliefde en eisende liefde. Maar Goddelijke liefde is van een andere orde. Dat is de onbaatzuchtige gevende Liefde die je geschonken wordt door Jezus Christus waardoor de wereld kan worden gered van de verlorenheid.

- Jij hebt die Liefde ontvangen, hoe beantwoord jij die Liefde?

Shalom, Wim.

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 51. woensdag 23 februari 2022.

<https://www.youtube.com/watch?v= LucE u-Ofo>

De God van mijn reis.

U kent mijn naam, U kent mijn weg,
U kent de moeite, waarmee ik vecht.
U kent mijn angsten en mijn verdriet,
U bent mijn Vader die alles ziet.

U kent mijn buiten en binnen kant.
U kent mijn twijfels en mijn verstand.
U kent mijn vragen en stille hoop.
U kent de gaten in mijn geloof.

Maar in mijn moeiten en in mijn twijfels,
blijft Uw liefde voor altijd.
Ondanks mijn falen draagt U mijn leven,
van het begin tot aan het eind.
U bent de God van mijn reis.

God in mijn vreugde en eenzaamheid.
U ziet mijn trots en onzekerheid.
U kent mijn fouten maar ook mijn spijt.
U kent mijn wil om van U te zijn.

Maar in mijn moeiten en in mijn twijfels,
blijft Uw liefde voor altijd.
Ondanks mijn falen draagt U mijn leven,
van het begin tot aan het eind.
U bent de God van mijn reis.

Rondzendbrief gemeente kringen.

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 51. woensdag 23 februari 2022.

Na schrift.

Beste gemeente kringen.

Vanaf maart 2020 zit Nederland in een coronacrisis die vanwege overheidsbeperkingen grote invloed heeft op de gemeentelijke samenkomsten. In die tijd werd onze predikant naar elders geroepen en is ook het kringwerk in een sluimerstand terechtgekomen.

Toen er in 2021 nog geen zicht was dat deze situatie snel zou veranderen, heb ik het idee opgevat van een rondzendbrief gemeente kringen “Het woord gaat...” om daarin wekelijks een Bijbelthema te behandelen. Aangezien ik bezig was met de Bijbelstudie over Jozef leek het mij goed om die studie uit te werken in wekelijkse overdenkingen.

Een jaar, 52 afleveringen lang hebben we met elkaar de persoon Jozef kunnen volgen. Samen met Jozef zijn we op weg gegaan aan de hand van Jezus. Ik hoop dat ook jij, die bent ingestapt en deze reis vanaf het begin (Genesis) heeft meegemaakt, nog meer zicht hebt gekregen op je bestemming.

Met het einde van deze serie, aflevering 51, eindigt wat mijn bedrage betreft ook de wekelijkse verzending van deze brieven. Samen hebben we door de Bijbel te openen kunnen horen hoe de stem van God klinkt, en hoe door luisterend te lezen Zijn Woord door Hem in ons tot leven wordt opgewekt.

Shalom, de vrede van Christus.

Wim & Aly.